

Samen kerken.....



ZOEKEND ONDERWEG NAAR PASEN.

Of ik een wat wil schrijven voor de Bornse Courant? Ik was wat verbaasd over die vraag. Wat zou ik kunnen schrijven dat gelezen zal worden door anderen? Ik heb geen gebrek aan publiek. Ieder weekend en ook door de week, heb ik een mogelijkheid om aan een redelijk groot publiek wat te vertellen. Toegegeven: het is vaak hetzelfde publiek, het is ook niet altijd het jongste publiek, maar bereik ik een ander publiek met het schrijven van een artikel in de Bornse Courant? Ik heb zo mijn twijfels, maar toch.

Voor hen die denken dat na de gezelligheid van Carnaval de wereld in een zwart gat valt, wil ik nog eens duidelijk maken dat we in een bijzondere tijd leven: de Veertigdagentijd. Dat is niet zomaar een tijd. Deze tijd wil ons voorbereiden op het Paasfeest. U weet wel: het feest dat iets met eieren te maken heeft en Paasvuren. O ja, het heeft ook iets te maken met Iemand die lang geleden aan een kruis gestorven is, een man die Jezus Christus heet. Een man die Zijn vrienden voorspelde dat Hij zou sterven en hen beloofde dat Hij zou opstaan op de derde dag. Verrijzenis van Christus, Pasen, daar bereiden wij ons op voor. Waarom die Man stierf aan het kruis? Is dat voor u een vraag? Voor ons, voor u, voor mij, voor ons allemaal. U stelt mij de vraag of dat nodig was? Ja, Jezus Christus, de Zoon van God, heeft daarmee de mens willen laten ervaren dat God van ons houdt. U vraagt mij wie God is? Kent u Hem niet? Dat vind ik jammer. Ik hoop dat u Hem in uw leven op de een of andere manier zult vinden. Daar moet u wel moeite voor doen. Het is een zoektocht om Hem te vinden; een zoektocht die een levenlang kan duren. En het gekke is dat God telkens opnieuw duidelijk heeft gemaakt dat het niet moeilijk is om Hem te vinden. Hij is er. Wij zijn het zelf, die een ontmoeting met Hem verhinderen omdat we eigenlijk zelf god willen zijn. En dat is nu net wat God ons vraagt niet te zijn: Hij heeft ons gevraagd Hem te zoeken in onze ontmoeting met anderen, onze naasten, zelfs die naasten die wij niet kennen, zelfs de mensen die wij als onze vijanden beschouwen. Niet wijzelf, maar de ander is belangrijk.

Dat is moeilijk, hoor ik u zeggen. Ja, eenvoudig is het niet. Maar het mooie is dat we iedere dag opnieuw, ieder moment van ons leven een nieuw begin mogen maken om te proberen een naaste voor anderen te zijn. Zeker in deze voorbereidingstijd op Pasen, het feest dat meer is dan een feest van eieren zoeken en Paasvuren, het is het feest van ultieme Liefde: Jezus gaf zichzelf voor ons. Hij bevrijdde ons daarmee van de eeuwige dood en gaf de Schepping daarmee het eeuwige leven, het leven van Liefde. Uw zoektocht kan vandaag nog beginnen. Begin bij u zelf, u zult er geen spijt van krijgen.

Pastoor Marc Oortman.

Raad van Kerken. (www.raadvankerkenborne.nl)