

Samen kerken....



Winter.

Een jaar kent vier seizoenen en overduidelijk zijn we in de winter aangeland. De winter kan in Nederland een aantal gezichten hebben en we hebben al een paar gezien, grijs en nat, donker en met de zon, sneeuw en ijs, vorst (hoe lang?), het is allemaal aanwezig.

De winter laat zich vaak kennen als een periode van rust, rust in de natuur en daardoor ook een relatieve rust in bijvoorbeeld de landbouw. En er zijn meer bedrijfstakken die in de winter een (soms gedwongen) rust meemaken. Wellicht dat wij mensen in de winter ook wel wat meer rust in ons lichaam hebben, in ieder geval zie je in het voorjaar vaak een toename in de activiteiten.

Ik denk dat het ook goed is dat er van tijd tot tijd rust is, rust in de geest en rust in het lichaam. Het mag duidelijk zijn dat een constante jacht niet goed is voor een mens, hoewel onze samenleving dat wel lijkt te vragen. Wij moeten geld verdienen, wij moeten ons voortdurend ontwikkelen, als het één achter de rug is moeten we direct door met het volgende, want de groei moet er blijven.

De winter lijkt de tijd te zijn van rust, maar de winter is niet de tijd dat er niets gebeurt. De winter is in de natuur een tijd van wachten en het lijkt een actief wachten te zijn. De mens, die in de winter tot een zekere rust komt (al dan niet gedwongen), kan die tijd ook gebruiken om plannen te maken, om strategieën uit te denken en wat al niet meer.

In de Bijbel wordt de winter ook genoemd. Niet zo heel vaak overigens, maar wel bijvoorbeeld in Johannes 10 vers 22. Heel terloops wordt er gezegd dat het winter was. Daar is sprake van een gesprek, een gesprek tussen Jesus en anderen. Dat gesprek is een aanloop tot grote gebeurtenissen en uiteindelijk na een crisis ook goede gebeurtenissen (het loopt uit op de opstanding). In de winter kan er dus wel degelijk een aanloop zijn tot goede gebeurtenissen en zo'n winter wens ik ons toe.

ds. Gerco Veening
(predikant van de Protestantse Gemeente te Borne).

Activiteiten van de Raad van Kerken:

Zondag 27 januari 'Viering van de eenheid' Oude Kerk om 10.00 uur.

Website: www.raadvankerkenborne.nl E-mail: info@raadvankerkenborne.nl