

Samen kerken....



Vriendschap....

We hebben twee weken van vrije dagen en herdenken achter ons. We vierden de inhuldiging van een nieuwe koning en koningin. We hebben onze doden herdacht en in dankbaarheid ook onze vrijheid. We vierden Moederdag en we zijn begonnen aan de meimaand, waarin mensen hun bijzondere vriendschap met de Moeder van Jezus, Maria, vieren. En we zijn onderweg naar Pinksteren, waarin we bidden om de komst van de Heilige Geest, de Helper met een hoofdletter in ons leven. Afgelopen zondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, kennen we als Wezenzondag. Op deze zondag herdenken we dat de vrienden, troost vinden bij Jezus' belofte hen niet als wezen achter te laten nadat Hij naar de hemel is gegaan. Hij zegt dat Hij terugkomt, en daarin vinden mensen troost en bemoediging.

Dietrich Bonhoeffer, de Duitse theoloog die aan het eind van WO II werd opgehangen, smokkelde brieven uit de gevangenis. Aan zijn ouders, zijn geliefde, en aan zijn vriend Eberhard Bethge, met wie hij al zo'n jaar of tien onafscheidelijk was. Bonhoeffer de docent, Bethge de student. Dikke vrienden! In de gevangenis denkt Bonhoeffer na over... als de oorlog voorbij zal zijn.

Wat heeft een land nodig, om stabiel en rechtvaardig te zijn. Wat maakt het leven, goed? Dan somt hij op: een rechtvaardige overheid, een goed draaiende economie, stabiele gezinnen en een gelovige kerk. Dat zijn de instituties, die nodig zijn om goed samen te leven. Dat schrijft hij aan zijn vriend. Maar zijn vriend schrijft terug. Beste Dietrich, vergeet je niet iets? Wat dacht je van onze vriendschap, waar we zo'n plezier aan beleven? Kunnen mensen daar wel zonder? Dan schrijft Bonhoeffer terug – een beetje betrapt dat hij zoiets kan vergeten. Ongelooflijk, ja, zonder het vrije spel van vriendschap is het leven niet goed. Maar waarmee moet je het vergelijken? Een overheid, een economie kun je organiseren. Huwelijken kun je sluiten, gezinnen kun je stichten. Maar vriendschap? En toch – zonder vriendschap kan niemand leven. En dan gebruikt hij een prachtig beeld. Vriendschap hoort bij het leven zoals korenbloemen bij het tarweveld. Ze geven kleur, ze maken de zomer compleet, ook al oogst je ze niet en bak je er geen brood van. Vriendschap behoort tot het meest 'kostbare en schaarse goed' dat er is, schrijft Bonhoeffer dan aan Bethge op 23 januari 1944.

Vriendschap is zo persoonlijk, het laat zich niet registreren.

Heel vaak zeggen mensen dat ook niet eens hardop tegen elkaar: jij bent mijn vriend, mijn vriendin. Ze weten het gewoon van elkaar.

Vriendschap blijkt! Vriendschap is plezier beleven aan elkaars aanwezigheid. Vrienden willen niets van elkaar, alleen elkaars gezelschap. En ook als ze niet bij elkaar kunnen zijn, dan weten ze van elkaar dat ze bij elkaar horen. Eindeloos kletsen met elkaar, of samen dingen doen. Of gewoon, zwijsend naast elkaar voor je uitkijken. En als het moet elkaar de waarheid zeggen - en dat dan ook kunnen verdragen. Elkaar vertrouwen, zonder voorwaarden vooraf. Vriendschap heeft geen pretenties en is enorm belangrijk in het leven. Er zijn geen regels voor, geen handboeken en geen diploma's. Je kunt succes hebben in je baan, je kunt gelukkig getrouwd zijn, je kunt fijne kinderen hebben, een gewaardeerd burger zijn. Maar een leven zonder vriendschap is een arm leven.

Jezus noemt ons vrienden. Het staat er al twee duizend jaar, maar misschien beseffen we nog steeds niet goed wat dat eigenlijk betekent? Wat voor een revolutie dat inhoudt voor onze verhouding tot elkaar. Hij noemt ons zijn vrienden. Hij wil met ons ongedwongen, op voet van gelijkheid, zonder voorwaarden vooraf omgaan en verwacht dat wij dat ook met elkaar doen.

Wellicht hebben we dat in tweeduizend jaar christendom nog nauwelijks tot ons laten doordringen wat dat betekent? Laat staan dat we er werkelijk werk van gemaakt hebben?

De heilige Geest geeft ook al meer dan tweeduizend jaar verschillende gaven aan de mensen mee. Dit geeft soms spanningen. De Liefde moet steeds de laatste norm zijn. Eenheid vind je niet in het sluiten van compromissen, ze bestaat uit liefde en wordt ons niet in de schoot geworpen. Daarvoor moeten we werken en hebben we een opdracht. Geliefden kunnen kilometers uit elkaar leven en toch een eenheid vormen. Die eenheid is een geschenk van God en dit wil Hij ons met Pinksteren geven. Die Liefde is geen oppervlakkige schijn, ze opent de ogen en leert ons met andere ogen zien. De grondtoon van vriendschap is die bijzondere Liefde.

Ik wens u allen gezegende, zonnige en vriendelijke Pinksterdagen toe.

C. Roetgerink, pastoraal werker HH Jacobus en Johannes Parochie

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

2^e Pinksterdag. Oecumenische Pinksterviering in het Openluchttheater van Hertme.

Met pastor Gerard Legtenberg, het koor Contrast en de Pinksterbruidjes.

Het thema is: **'Vrij.....en nich bange'**.

Het begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom.

Website: www.raadvankerkenborne.nl E-mail: info@raadvankerkenborne.nl