

Samen kerken.....



Vluchtkerk.

'Vluchtkerk', misschien wordt dit wel het nieuwe woord van 2013. Dit woord kreeg ik niet uit mijn gedachten toen ik de afgelopen week in Noord-Limburg, langs de Maas verbleef. Er liggen prachtige, verstilde, dorpjes langs de rivier. Kerkdorpen genaamd, want het eerste dat opvalt, zijn de grote neogotische bakstenen gebouwen met rijzige torens in het centrum van elk dorp.

Enorme gebouwen zijn het, soms mooi van lelijkheid. Ik moest denken aan de vele gelovigen die hier uit volle borst hebben gezongen: "De steppe zal bloeien...." en "Over de aarde strome gerechtigheid...en kome recht". Maar de vorige eeuw ligt inmiddels achter ons. Het Pastoraal Concilie, de '8 Mei-beweging, Woord-en-communie vieringen met leken (DOP-vieringen), die tijd is niet meer. Alles wordt top-down geregeld en veel vrijwilligers en gelovigen voelen zich niet meer serieus genomen. Logisch dat het aantal kerkbezoekers achteruit holt. Eén van de kerken is uitgekozen tot 'Eucharistisch Centrum' en in de andere kerken viert een kleine groep gelovigen af en toe nog een eucharistie of een 'andersoortige' viering. Maar wat moeten we straks met die kolossale, neogotische monumenten midden in het dorp? In Borne is de situatie niet anders, wat moet er met straks gebeuren met de prachtige kerkgebouwen in ons dorp?

In Amsterdam weten ze er wel raad mee. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden daar opgevangen in een leegstaande kerk, een z.g.'Vluchtkerk'. Hier vinden ze een veilig onderdak en beschutting tegen regen en kou. Van kerkgebouwen kunnen we 'Vluchtkerken' maken. Ik denk aan zo'n Middeleeuws schilderij waarop het interieur van de kerk wordt afgebeeld, een grote ruimte zonder stoelen en banken. Hier en daar staan groepjes mensen te praten, er spelen kinderen en er loopt zelfs een hondje. Het is een veilige plek waar mensen elkaar ontmoeten en inspireren, een plek waar je jezelf kunt zijn, waar men luistert naar elkaar. Een 'Vluchtkerk', niet alleen voor opgejaagde asielzoekers, maar ook voor onszelf. Even weg van de drukte, even geen i-pad, tablet, face-book en twitter. Een plek waar 'liefde is en vriendschap....want daar is God!'.

Tijdens de avondwake van Frank Pierik las ik het volgende citaat van Frank zelf: '*Geloven mag je nooit aan het kerkbezoek afmeten*'. In de overvolle Theresia hebben we afscheid genomen van een dierbaar mens. Frank, bedankt voor alles, je warme belangstelling en je inspirerende woorden. We zullen je missen.

En wat die Kerkgebouwen betreft, gewoon laten staan, er is nog geloof genoeg.

Wim Oldenbeuving.
secretaris Raad van Kerken.

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

4 mei: herdenkingsdienst in de Oude kerk te Borne om 19.00 uur

Website: www.raadvankerkenborne.nl E-mail: info@raadvankerkenborne.nl