

Samen kerken.....



Tellen: één voor één.

Een dynamisch canon klonk door de straten van Borne: *Snel, snel, snel, tel iedereen, tel allen. De Keizer eist getallen. Snel, snel snel!* InPaJoKo en Con Brio zongen het tijdens de eerste Twentse Kerststoet. Later werd dit lied (waarvan de tekst in de zomer onder een Franse douche ontstond) op het Dorsetplein overgenomen door allen die daar verzameld waren: een grote schare mensen, die uit de mond van de Engel Gabriël hoorden dat voor de Keizer ieder mens als mens zou moeten tellen en niet als getal of nummer. De Keizer begon dat gaandeweg ook in te zien en deelde dit inzicht met volle overtuiging. 'Ieder mens telt!', waren zijn laatste woorden. Een boodschap die raakte, getuige de vele ontroerde reacties die er toen en later op kwamen.

Deze zelfde woorden 'Ieder mens telt!', klonken ook over het Rheineplein, bij de toespraak van burgemeester Welten, tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie voor heel de gemeente. Net als de stoet vond ik de receptie ook weer een mooi voorbeeld van het zoeken naar en vinden van verbindingen in onze plaatselijke samenleving. Allerlei mensen die je normaal gesproken niet zou treffen, ontmoet je en je werkt er mee samen om iets te organiseren of te bereiden (rookworst of Glühwein bijvoorbeeld) dat bestemd is voor allen.

'Ieder mens telt!' Een belangrijke boodschap is dat, die je kunt zien als een universele wet die altijd en voor allen geldt. Het is dus niet een specifiek Christelijke boodschap, het is een menselijk grondrecht dat voortkomt uit allerlei levensovertuigingen, al of niet religieus van aard. Het is een boodschap die gedragen kan worden door Boeddhist en Humanist, Moslim, Jood of Christen, als het goed is.

Maar er is veel niet goed en dat komt het meest pijnlijk in beeld als mensen uitgesloten worden, binnen een groep, een samenleving of een kerk. Juist als uitsluiting gebeurt binnen een omgeving waar je juist het tegenovergestelde zou verwachten, gaat er iets heel erg mis. Met verbijstering heb ik gekeken naar de film 'Houdt God van vrouwen?' van de regisseur Emile van Rouveroy, een co-productie met RTV-Oost. Een Staphorster vrouw wil graag haar stem laten horen binnen haar kerk en binnen de bijbehorende politieke partij. Maar haar stem mag niet klinken en overal wordt zij geweerd en uiteindelijk besluit zij zich uit te laten schrijven uit de kerk. Met veel verdriet, omdat zij juist gelooft in de liefde van God voor állen, dus ook voor haar. Maar ze ziet er in haar kerk niets van terug, terwijl dat toch een plaats zou moeten zijn waar iedereen telt! Op allerlei manieren raken mensen teleurgesteld als zij voelen dat zij op de een of andere manier niet (mee)tellen. Soms is dat dichterbij dan je denkt.

Op woensdag 19 maart zal er geteld worden, hier in de gemeente Borne en overal in het land. Stemmen zullen geteld worden, stemmen van mensen, voorzover ze gebruik gaan maken van hun democratisch grondrecht om te stemmen. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en plaatselijke politieke partijen bereiden zich daar op voor. Uiteraard zal iedere partij afzonderlijk hopen op zoveel mogelijk stemmen voor zichzelf. Ze zullen er campagne voor voeren. Mijn hoop is

dat er onder alle afzonderlijke partijprogramma's en campagnes een basis ligt die universeel van aard is en dat is dat ieder mens telt en dat dat ook praktische handen en voeten zal krijgen!

Dat wij mensen geteld worden als mens, en dat wij daardoor allen onze zegeningen mogen tellen, één voor één! Dat is mijn nieuwjaarswens voor kiezers en keizers, voor u en jullie allen!

Ds. Johan Meijer

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

26 januari Viering van de Eenheid in de RK kerk te Zenderen

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: RvKborne.