



Oogsttijd

Rond deze tijd van het jaar wordt er weer veel geoogst. Overal zie je de boeren bezig om de oogst binnen te halen. In het klein m.b.v. kleine werktuigen, maar ook in het groot met geweldig mooie en grote machines. Het eindproduct is hetzelfde, ongeacht op welke wijze dit is binnengehaald.

In heel veel landen is het een zeer goede gewoonte om God te danken voor de oogst; veel gebedsdiensten worden er voor het oogsten gehouden en als de oogst binnen is worden er dankdiensten gehouden. Ook hier is er verschil in de opzet, kleine intieme, eenvoudige diensten en ook zijn er groots opgezette diensten. Maar net als bij het oogsten is het doel hetzelfde; God vragen om een goede oogst en God danken als die oogst binnen is. Net als vorig jaar in Borne zal er tijdens de Melbuul'ndagen een Oogstdankviering plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen. De locatie is opnieuw Het Dijkhuis en wel het Atrium Als voorgangers werken mee: ds Carla Borgers van de Doopsgezinde gemeente, Pastor Anita Oosterik van de parochie te Zenderen, Ds. Henk Mol van de Baptistengemeente, Ds. Gerco Veening van de Protestantse Gemeente en ds Johan Meijer van de Protestantse gemeente. De samenzang zal worden begeleid door Jaap Schokker uit Borne. Het Jongerenkoor Con Brio uit Borne heeft haar medewerking toegezegd. Tevens zullen een aantal kinderen een eigen gedicht voorlezen passend binnen het kader van deze viering. Een viering waarin olie, meel en oogst centraal zullen staan. De collecte in deze viering zal zijn voor de stichting Amp Pipal in Nepal. Laten we samen bijeenkomen om te danken voor al het goede dat we van God mogen ontvangen.

Rob Hoogerhuis

Voorzitter Raad van Kerken Borne. Hertme en Zenderen

