



Samen kerken.....

Nu al?

Met een goede vriendin van me begeef ik me op weg naar de uitgang van een groot woonwarenhuis dat met de letters IK begint. De wandelroute leidt je dan door het grote magazijn, waar die dag, maandag 30 september, een soort van bos wordt aangelegd, een bos van kerstboompjes.

Naast ons opeens gemopper. De aanblik van het bos-in-aanplant roept boosheid op bij een jonge man die dat luid en duidelijk kenbaar maakt aan zijn vriendin. Tot meters om hen heen mag de omgeving 'meegenieten' van uitspraken als: 'En het is nog niet eens oktober.' 'En wat denken ze wel niet en dit is toch belachelijk...' En dit en dat en ... (taal die ik maar niet herhaal).

Ik fluister de vriendin, die ook collega van me is, in: 'Ach, voor mij was het al in de zomer kerst.' In augustus schreef ik over Augustus. En over wat zijn oproep tot een enorme volkstelling te weeg heeft gebracht.

Mijn bijdrage aan de eerste Twentse Kerststoet van 20 december is dat ik verantwoordelijk ben voor de verhaallijn en de teksten. En aangezien het gaat om een groots project moest de verhaallijn er eind van de zomer toch echt wel zijn. Zo schreef ik in het heetst van de dagen over Augustus, Jozef, Maria, volle herberg, herders, engelen, wijzen etc.

Het is werkelijk ongelooflijk om te zien hoeveel mensen uit de gemeente Borne inmiddels al meewerken aan de Kerststoet. Ruim 300 deelnemers al! En dat aantal groeit nog aan. En het gaat er over! Op straat, op het voetbalveld, in de supermarkt, bij koorrepetities en noem maar op.

Wat er al niet kan voortkomen uit een gesprek op het balkon van mijn appartement, met de 3Kearls, zomer 2012... Toe aan een nieuwe uitdaging, onstond het idee om rond de Kerst van 2013 iets bijzonders te doen in Borne, waarbij 'verbindingen leggen' het sleutelbegrip zou zijn. Zou het niet prachtig zijn om mensen uit allerlei geledingen van de plaatselijke samenleving bijeen te brengen in een gezamenlijk project dat echt 'van ons allemaal' zou zijn?

Hierin vonden en vinden de 3Kearls en ik elkaar helemaal. Het is zowel hun als mijn passie om verbindingen te leggen, het liefst verrassende. Dat hebben we bijvoorbeeld sinds drie jaar gedaan bij de avonden die we in het najaar in Dorset organiseren voor een veertigtal vrijwilligers, bij wijze van Oogstdankgave van de Melbuul'ndagen. Naast een avond 'als bedankje' is het vooral een mogelijkheid tot ontmoeten en nieuwe mensen leren kennen. Ook dit jaar zal er weer zo'n avond plaatsvinden.

Inmiddels is in het woonwarenhuis het kerstbos aangekleed. Ondertussen wordt met vrouw en macht keihard gewerkt om de deelnemers aan de Kerststoet te kleden. En dat is nog maar een deel van het vele werk dat door velen wordt verzet. En dat zonder gemopper, maar juist met veel enthousiasme.

Om die reden durf ik het hier, half oktober, met een gerust hart alvast over Kerst te hebben. Nu al!

Ds Johan Meijer

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: RvKborne