

**Samen kerken.....**

## **LEVENSZIN.**



De Decembermaand is elk jaar opnieuw een maand vol feestelijkheden en huiselijke gezelligheid. We steken lichtjes aan om de duisternis te verdrijven. We verwarmen ons huis om ons tegen de kou te beschermen. Licht en warmte geven een sfeer van geborgenheid, van zich bij elkaar thuis weten. De goede relaties met elkaar krijgen nog een extra accent door elkaar te verrassen met goede gaven, bezorgd door Sinterklaas of de Kerstman. Daardoor wordt het wel een dure maand, maar we hebben er iets voor over om te laten merken, dat we bij elkaar horen en elkaar "mogen". En als het oudjaar wordt, zeggen we nog eens met woorden, dat we elkaar alle goeds gunnen: heil en zegen. Het leven vliegt immers voorbij, en waarom zouden we elkaar het leven niet wat aangenaam maken?

Zonder dat we het onszelf misschien bewust zijn, confronteert de laatste maand van het jaar ons met de vraag naar de zin van ons leven. Waarom leven we? Wat is de zin van ons bestaan? In deze dagen beseffen we dat we elkaar nodig hebben, om het leven zin en inhoud te geven. We zorgen dat we ons bij elkaar thuis voelen. Maar als de kaarsen gedoofd zijn en de kerstbomen geruimd, gaan we weer over tot de orde van de dag. Een brok gezelligheid valt weg en het lijkt, alsof het steeds donkerder en kouder wordt, terwijl de dagen feitelijk gaan lengen. Velen zien op tegen de wintertijd die mensen isoleert en eenzaam maakt. De vraag naar de zin van het leven hangt samen met de zin in het leven, de vreugde om het bestaan.

Wie geen zin ziet, heeft er ook geen zin in. De feestdagen rond Kerstmis en Nieuwjaar roepen deze zinvraag sterk in mij op: Waarom leef ik? Wat is de zin van mijn bestaan? In het kerstgebeuren meen ik een antwoord te vinden. De geboorte van Jezus wordt ons namelijk aangekondigd als het begin van onze bevrijding: "Heden is u een Redder, Bevrijder geboren". Kerstmis en bevrijding hangen blijkbaar samen. Kerstmis is blijkbaar meer dan romantiek. God verklaart zich immers solidair met ons in Jezus, in wie Hij ons bestaan wil delen en zin geven. En waaruit blijkt Jezus' solidariteit met ons? Uit zijn manier van omgaan met mensen, vooral met hen die niet meetellen, niet gezien worden, de randfiguren van onze samenleving. Voor Hem telt iedere mens, zijn welzijn en geluk. Hij is er op uit de mens te bevrijden van alles wat hem drukt en onvrij maakt.

De zin van het leven is daarom in Hem af te lezen. Wij bestaan niet voor onszelf, maar zijn geroepen, om elkaar vrij te maken van alles wat knelt en kwelt. Menselijk leven wordt pas zinvol, als wij ons solidariseren met elkaar, vooral met hen die menselijk gezien geen leven hebben. Als wij daarom in de feestmaand een sfeer oproepen, waaruit geborgenheid en gezelligheid spreken, dan zit daarin de boodschap van Kerstmis besloten: Bevrijd elkaar, zoals God ons bevrijd heeft. Ga met elkaar om, zoals Hij met ons omgaat. Maak het leven voor elkaar goed en zinvol, zodat niemand zich alleen en eenzaam voelt. Op die manier wordt de zin van het leven zichtbaar en wekken we bij elkaar de zin in het leven op.

Pastor R.v.d.Vegt.

***Komende activiteiten van de Raad van Kerken:***

***Kerstsamenzang in de St. Stephanuskerk op 16 december 19.00 uur.***

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl) E-mail: [info@raadvankerkenborne.nl](mailto:info@raadvankerkenborne.nl)