



Samen kerken!

Leven met of zonder God

Door de eeuwen heen heeft het Christelijk geloof een belangrijke plaats ingenomen in Nederland en het geloof in God was bepalend voor de algemene houding van de mens.

Dat wil niet zeggen dat er geen onenigheid bestond tussen de diverse Christelijke richtingen, maar de verbondenheid door het geloof in dezelfde God was groot en tekenend voor de samenleving.

De naoorlogse tijd heeft hier in versneld tempo verandering in gebracht. In de vijftiger jaren was het nog wel een factor van belang, maar na de roerige zestiger jaren nam het geloof een steeds minder richting aangevende plaats in.

Nu het computertijdperk en de daarbij behorende technologische ontwikkelingen centraal staan, stelt de mens zichzelf nog onafhankelijker en zelfstandiger op; de mening dat de mens zichzelf heel goed kan redden zonder God overheerst. Dat hiermee naar mijn mening het egocentrisme tevens een boventoon voert is helaas een algemeen geaccepteerd gegeven.

Ik zal niet ontkennen dat de kerk hier ook debet aan is door verkeerd en misplaatst machtsmisbruik met alle gevolgen van dien. Hieruit blijkt dat ook de kerk midden in deze wereld staat en niet onberispelijk is, maar lijdt aan dezelfde onvolmaaktheid die ons allen in deze schepping "siert".

Toch zijn Christenen een volk van God die in hun hart het beste met iedereen voor hebben omdat de levende God wel degelijk bestaat en ons een andere en nieuwe wereld belooft.

Kinderen van God geloven hierin en de vruchten van dat geloof zijn liefde, blijdschap, vriendelijkheid, vrede, lankmoedigheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

En natuurlijk zijn ook Christenen niet perfect; zij maken iedere dag fouten en zullen velen teleurstellen, maar door het geloof zullen ze altijd weer proberen om zichzelf te verbeteren en hun omgeving lief te hebben zoals God ons allen liefheeft. Door dat geloof proberen Christenen te leven zoals God het bedoeld heeft. Dat velen de kerk de rug toekeren is een feit en dat velen in de kerk teleurgesteld zijn is eveneens een feit. God echter staat daar buiten en als de replek van niet gelovigen dan zegt dat God daaraan schuldig is dan leven we nog steeds in de tijd dat de mensheid riep: "Kruisigt Hem". Daarin is in al die jaren dus niets veranderd.

Wat wel verandert is de vaak ongehoorde hardheid en fanatisme waarmee mensen, waaronder voormannen in de politiek, het Christelijk geloof willen verbieden of op zijn minst willen ondermijnen. Als we hiervoor gelezen hebben wat de vrucht is van dat geloof in God dan vraag ik mij af waar deze mensen dan toch zo bang voor zijn dat ze met alle geweld dit Geloof achter de voordeur willen hebben en dat het vloekverbod, de zondagsrust en de overige Christelijke waarden afgeschaft moeten worden. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er een verscholen angst in hen zelf zit die hen beheerst en hen drijft. Wat is er verkeerd aan de voornoemde waarden van het geloof in God. Deze doen niemand kwaad en laten ieder anders denkend mens in zijn eigen waarde. Al lijkt het erop dat de "waarden" zoals losbandigheid, zelfzucht, ruzie, hoogmoed, strijd, geldzucht, egocentrisme, eigenbelang, haat en nijd bijna bepalend voor onze samenleving zijn geworden.

Aan iedereen de vrije keus of je met God of zonder God in deze wereld wil leven en zoals het altijd geweest is, zullen Christenen en niet Christenen naast elkaar leven; laten we dan gezamenlijk ernaar streven dit in vrede te doen en elkaar de vrijheid te geven om zijn of haar leven te leven; met of zonder God!

Rob Hoogerhuis,
Voorzitter Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen
Voorzitter Baptisten Gemeente Borne

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

4 mei: herdenkingsdienst in de Oude kerk te Borne om 19.00 uur

Website: www.raadvankerkenborne.nl E-mail: info@raadvankerkenborne.nl