



Samen kerken.....

Komen en gaan....

Op de valreep van 2014 gaat er heel wat door mijn hoofd. Het lijkt alsof feiten elkaar steeds sneller opvolgen. De verleiding ontstaat om een opsomming van hoogte en dieptepunten te geven, een soort jaarkroniek. Maar daarvoor is deze column niet toereikend.

Dus, houdt ik het graag bij twee onderwerpen. Het moet mij ten eerste van het hart dat ik er niet bij kan, dat in onze samenleving zo ontzettend veel mensen tekort komen. Het ene deel dat niet bereid is om af te zien van extravagante beloningen en overmaatse premies, en een aanzienlijk aantal gezinnen dat niet in staat is om de hoge kosten van het dagelijkse leven op te brengen. Gezinnen met een ondermaats inkomen, niet in staat om hoge vaste lasten en laat staan de exorbitant hoge ziekenfondspremies te betalen. Zij worden wanbetalers genoemd en, wanneer ze een meevallertje hebben waardoor het wel lukt, moet er alsnog een forse boete overheen betaald worden. Ook onze aow-ers met een klein of geen pensioentje kunnen de touwtjes niet meer aan elkaar knopen. En dat, terwijl Nederland één van de rijkste landen ter wereld is. Onze overheid en volksvertegenwoordigers, bestuurders van semi overheden, nutsbedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen, wooncorporaties en vult u zelf maar aan komen doorgaans met salarissen thuis van ver over de twee ton waarbij allerlei commissariaten en nevenfuncties ook nog het een en ander in het laatje brengen.

Het tweede wat mijn hart raakt zijn de acties van de regionale omroepen. Daar is met gulle hand gegeven en voor de distributie was er veel belangeloze medewerking. Ook het aantal vrijwilligers die zich ingezet hebben om alles op de juiste plaats te krijgen, het was prachtig om te zien. Daarnaast waren er allerlei particuliere initiatieven bij veel supermarkten in de regio waar men aan de klanten artikelen vroeg voor dezelfde doelgroep. Het was hartverwarmend hoe royaal daarop gereageerd werd. En de vrijwilligers die voor dag en dauw in de weer waren om zich voor hun medemens in te zetten. Dankjewel voor jullie inzet en gaven. En in de kerken is er de doorlopende actie in het Bornse waar gemeenteleden en bezoekers hun bijdragen kwijt kunnen in de daarvoor. bestemde dozen ergens in de kerk. Het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen: de Here zegene je, kleed je warm en eet goed, maar daarnaast moeten wij natuurlijk ook onze handen laten wapperen, en gelukkig doen wij dat ook. O ja, voor degene die dorst hebben, op zondag 25 januari is er om 10.00 uur in de Stephanuskerk te Zenderen er weer een oecumenische dienst met dat thema. In deze dienst zullen alle kerken binnen de Raad van Kerken hun medewerking verlenen. De dienst wordt gehouden ter afsluiting van de week van gebed en eenheid van de kerken. Rest mij nog u allen een gezegend 2015 te wensen.

Henk Mol, Baptistengemeente Borne