



## Samen Kerken

### Hoe goed is deze week?

Ik schrijf deze column op maandag, de eerste dag van de week, die men ook wel `de Goede Week` noemt. Maar hoe goed is deze week ?

Wie wil weten waar christenen van leven, zou ik willen uitnodigen om deze week de vieringen in de kerken mee te maken en zich daarin te verdiepen..

Op donderdag gedenken we de instelling van Jezus van het Heilig Avondmaal.

Vrijdag volgt zijn kruisdood op Golgotha.

Hier kun je alleen maar stil van worden. Daarom noemt men de zaterdag dan ook `Stille Zaterdag`. Zondags is het dan Pasen. Het feest van de opstanding van de Heer.

Jezus was niet zo maar een verschijning in het joodse landschap. Hij was een geïnspireerde mens, een lang verwachte rabbi, een ontroerende profeet naar Gods hart. Hij was een revolutionair wat hij niet bedoelde te zijn. Hij was recht door zee. Dat was zijn enige fout. Hij was puur, was echt.

Die fout werd hem fataal. Die leidde uiteindelijk tot de veroordeling en zijn dood aan het kruis.

Die mislukking kunnen we toch niet vieren. Om zoiets kun je alleen maar treuren. Hoe komen we erbij om die dag `goede vrijdag` te noemen. Zwarte vrijdag zou een betere naam zijn.

Maar om geëlimineerd te worden was Jezus veel te groot. Ten onrechte is er duisternis gevallen over dit heldere bestaan

Daarom zal het uiteindelijk Pasen worden en dat maakt alles goed.

Dit was Gods werk. Hij had de trouw van Jezus met aandacht gevolgd en heeft van deze week toch een goede week gemaakt. Dat is Pasen.

Voor veel mensen op deze wereld is Jezus aan het kruis een teken van hun eigen gekruisigd bestaan. Moge het ooit voor hen ook eens Pasen worden.

Wij wuiven hen al vast toe met palmen in de hand.

Zalig Pasen.

B.Dashorst

Raad van Kerken.

**Activiteiten van de Raad van Kerken:** Bijbels Culinair op vrijdag 20 april a.s. Opgave via [info@raadvankerkenborne.nl](mailto:info@raadvankerkenborne.nl) of telefonisch bij Rita Kremer 074-2667838.

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl)