



Samen kerken!

Goed is dat je niet doet wat slecht is!

Bij de voorbereiding van de viering in de Theresiakerk komende zondag met het Twents Liturgiekoor, kwamen we bovenstaande tekst tegen in een lied van Huub Oosterhuis over psalm 1. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar als je de kranten er op open slaat dan zie je dat er nogal wat is wat niet goed is. Het lijkt erop alsof het slechte doen, net als het goede doen, ook ingebakken is in de mens. Blijkbaar heeft het slechte ook meer nieuwswaarde; het lijkt of het goede dat om ons heen gebeurt wat minder interessant is om daar over te schrijven of te vertellen.

Een kort overzicht van wat ik deze week in de media tegenkwam: Beginnend bij de miljarden kostende Olympische winterspelen in Sotsji. Ik besef dat ik wellicht sportminnend Borne over me heen krijg als ik stel dat het best heel wat minder had mogen kosten. Temeer als je in diezelfde media ook een verhaal tegenkomt over een weduwe die nauwelijks geld heeft om dagelijks drinkwater te kopen en wiens twee kinderen spelen in een open riool wat door de schamele krottenwijk loopt en die door geldgebrek niet naar school kunnen. Goed zou zijn als maar een fractie van het geld, wat wordt besteed aan deze luxe spelen, gebruikt zou kunnen worden om een waterput te slaan en om het open riool dicht te maken. Extra triest is dat volgens de Russische oppositie meer dan de helft van de 37 miljard euro, die de winterspelen kosten, is verdwenen in de zakken van corrupte politici en zakenlui. Om maar niet te spreken over die hardnekkige verhalen in dezelfde media over doping door een aantal deelnemers. Slecht is ook dat de 85 rijkste mensen ter wereld evenveel geld en bezit hebben als 3,5 miljard armste mensen, de helft van de wereldbevolking. En door de crisis worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer. Deze kleine groep megarijke mensen, aangevoerd door de Mexicaanse telecomondernemer Carlos Slim gevolgd door het echtpaar Gates, hebben volgens Oxfam Novib een vermogen van 1,7 biljard dollar. Lichtpuntje is wel dat sommige megarijken, waaronder Bill Gates en zijn vrouw Melinda, veel geld aan goede doelen geven, onder andere aan onderwijs en bestrijding van ziektes in de armste landen.

En wat te denken van een regime dat spijkerbommen gooit op zijn eigen burgerbevolking. Ook niet goed bezig zijn die vleesverwerkende bedrijven die veel goedkoper paardenvlees vermengen met rundvlees met als enig doel zichzelf te verrijken zonder te denken aan mogelijke consequenties voor de gezondheid van de consument. Door te blijven ontkennen maken ze het daarbij alleen nog maar erger. Het lijkt wel of men alleen goed doet als er controle is en de pakkans groot is, kortom als het zichtbaar wordt.

Gelukkig staan tegenover deze negatieve verhalen in de media ook een groot aantal positieve verhalen. Niet in de publiciteit komen al die mensen die zich ver houden van fraude, corruptie, graaicultuur, etc. Die zich onvoorwaardelijk inzetten voor de ander, vaak in het verborgene.

Steun ondervinden ze daarbij van de huidige paus die zich in korte tijd zeer populair heeft gemaakt onder de gelovigen (en ook bij niet-gelovigen) door op te komen voor de zwakkeren in de maatschappij. Die niet schroomt om constant de misstanden in deze wereld aan de kaak te stellen. Die wereldleiders durft aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Die iedereen oproept om het goede te doen en niet het slechte. Een oproep waar we graag gehoor aan willen geven. Zondagmorgen a.s. bent u van harte welkom in de Theresiakerk, om 11.00 uur, in de gebedsviering met het Twents Liturgiekoor.

Gustaaf Boerjan, Theresia geloofsgemeenschap

Website: www.raadvankerkenborne.nl