



## Samen kerken!

### *God bewijzen*

Toen ik de titel boven deze column schreef vroeg ik me af of ik er een vraagteken of uitroepeteken achter moest zetten, of misschien wel allebei. Zoals je ziet laat ik het aan de lezer over. Want voor sommige mensen is het gewoon een vast gegeven dat Hij bestaat. Maar voor anderen is het zeker geen gelopen race en zul je van goeden huize moeten komen om hen te overtuigen.

Recent zag ik een interview met Stefan Paas, theoloog en hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Kampen, maar daarnaast ook schrijver. Samen met Rik Peels heeft hij een dik boek geschreven met bovenstaande titel: *God bewijzen*.

Op wetenschappelijke wijze willen ze in dit boek aantonen dat er eigenlijk volop argumenten zijn voor het bestaan van God. Echter in onze huidige tijd is het bijna onmogelijk om hiervoor voldoende bewijzen aan te dragen om het gros van de mensen in Nederland en de ons omringende landen hiervan te overtuigen. In landen buiten het seculiere Europa groeit daarentegen het religieuze geloof. Er zijn zelfs culturen waarin men niet kan begrijpen dat je niet gelooft. Soms is er sprake van onbegrip, zelfs in die mate dat er sprake is van fundamentalisme, met alle kwalijke gevolgen zoals in Syrie en Irak.

Moet je inderdaad gek zijn om in God te geloven? Of op zijn minst wat zweverig, onkritisch of naïef? In het interview zegt Stefan Paas dat de huidige generatie is afgeleerd te geloven dat God bestaat. Een klein kind heeft er geen enkele moeite mee, praat soms met onzichtbare vriendjes, is vaak geboeid door al die mooie plaatjes, beelden en kleuren in de kerk. Luistert vol vervoering naar al die mooie verhalen uit het boek dat we Bijbel noemen. Maar kruipt met het ouder worden steeds meer in zijn schulp, want haar of zijn omgeving vindt het maar gek dat je dat mooi vindt en dat allemaal gelooft.

Ook de wetenschap heeft hier aan bijgedragen. Werden vroeger allerlei zaken aan God toegeschreven, wetenschappelijke ontdekkingen hebben aangetoond dat het toch net wat anders in elkaar zit of zelfs volledig onwaar blijkt te zijn. Dat werkt inderdaad niet mee om anderen te overtuigen van zijn bestaan. Soms sta je als eenling met je geloof in een ongelovige omgeving en hou je maar je mond.

Maar ondanks de voortschrijdende wetenschap blijven diverse zaken van het mysterie van God moeilijk te verklaren. Wonderlijk is ook dat een eenvoudige man die 2000 jaar geleden leefde in deze moderne tijd nog steeds miljarden volgelingen heeft. In China groeit het christendom tegen de klippen op. Hoog opgeleide mensen in Aziatische landen worden christen. In Zuid Amerika puilen de kerken uit. Jongeren voelen zich daar aangesproken door het mysterie en komen samen in buurtgebouwen om de Bijbel te bestuderen. Dan is het toch eigenlijk gek dat wij hier in Nederland in tegenstelling tot de rest van de wereld niet geloven.

Tijdens het schrijven van deze column kwam ik de volgende Bijbeltekst tegen: *Laat jullie licht zo schijnen voor de mensen, opdat zij jullie goede werken zien* (Matteüs 5, 16).

Je dus gewoon openstellen voor de bewijzen die God zelf, via de mensen, afgeeft is mijn devies, zoals velen over de gehele wereld dat al eeuwenlang hebben gedaan en in de toekomst ook zullen blijven doen. Dat haalt wellicht ook bij u, bij jou, de twijfel over zijn bestaan weg.

Gustaaf Boerjan, Theresia geloofsgemeenschap

-----  
E-mail : [info@raadvankerkenborne.nl](mailto:info@raadvankerkenborne.nl)

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl)