



Samen kerken

Geloven in een God, die niet bestaat.

Wie de krant bijhoudt zou soms werkelijk wanhopig worden.

Duizenden mensen, waaronder veel onschuldige kinderen, hebben het afgelopen jaar hun huis , hun haard en zelfs hun leven verloren door de burgeroorlog in Syrië.

Een kennis zei deze dagen: “Waarom laat God dat allemaal toe? “

Ik denk dat velen de neiging hebben zich deze vraag te stellen.

Onlangs kreeg ik een boekje cadeau getiteld: “De donkere stilte”.

Hierin deelt de overleden oud bisschop van ‘s-Hertogenbosch , Jan Bluysen , met ons zijn ervaring , waar het gaat om geloven als vorm van transparant leven.

De bisschop heeft hiervoor zijn oor te luisteren gelegd bij mensen die ervaringsdeskundigen zijn, mensen die op bijzondere wijze door God zijn geraakt, de mystici, zoals Augustinus, Bernardus, meester Eckhart, Teresia van Avila en Joannes van het Kruis.

Het beeld van God als persoon , die zich met ieder van ons bemoeit, heeft de laatste tijd plaats gemaakt voor het beeld van God als de dragende kracht, als de grond van ons bestaan.

Het Godsbeeld is ontdaan van haar statische trekken .

Je kunt God niet bewijzen, zoals je ook het bestaan van de stoel niet kunt bewijzen waarop ik hier zit.

Van Ds. Klaas Hendrikse is de uitspraak :”Geloven in een God die niet bestaat”.

Door deze uitspraak is hij door sommigen ten onrechte verketterd.

We zoeken in onze tijd steeds meer naar een God, die gebeurt. Soms mogen mensen dat ervaren. God wordt in Nederland nog op grote schaal gezocht.

Steeds minder mensen zoeken Hem of Haar echter nog in de kerk.

Dit geeft wel te denken.

Ik zou wensen dat de leiders van de kerken zich hierover bezinnen in plaats van zich bezig te houden met homo’s en lesbo’s.

Ben Dashorst

Raad van Kerken. (www.raadvankerkenborne.nl)

