

Samen kerken....

Geloof en godsdienst.

In de media komen de godsdiensten er niet goed vanaf. Er is de laatste jaren ook heel wat gebeurd. Seksueel misbruik (van eerder) is in de openbaarheid gekomen, fundamentalisten plegen aanslagen en vernielen cultuurgoed, er woedt een oorlog in het Midden-Oosten die je ook een godsdienstoorlog zou kunnen noemen. De rol van godsdienst wordt verdacht op deze manier.

En dat terwijl er in de godsdienst ook veel goede dingen gebeuren. Mensen worden getroost, mensen krijgen vanuit de godsdienst een handvat om goed afscheid te nemen van een overledene, veel hulp aan mensen (ook materieel) wordt gedaan vanuit de overtuiging dat je je medemens moet helpen en mag helpen.

En dan is er ook nog het geloof. Geloof en godsdienst hebben een link met elkaar (meestal dan), ze vallen niet samen. Geloof is de beleving die je hebt als mens, de beleving van hoe je de werkelijkheid beleeft. Geloven is een mengeling van weten, van twijfels, van emoties maar ook van verwondering. Wie zich kan verwonderen over de werkelijkheid, over de schoonheid van bijvoorbeeld de natuur, wie zich kan verwonderen over het feit dat mensen elkaar onvoorwaardelijk helpen en onvoorwaardelijk van elkaar houden, wie zo de verwondering kent, die is gelovig.

En dus valt geloof niet samen met het lidmaatschap van een kerk, je kunt ook geloven buiten de kerk. Het is wel gemakkelijker om te geloven in relatie met andere mensen, het is wel gemakkelijker om te geloven in verbondenheid met een kerk als je als mens je thuis voelt in die kerk (hoe die kerk ook heten mag).

Ja, de voorwaarde dat je als mens je thuis voelt is een grote voorwaarde. En als je je niet thuis voelt in een kerk, dan is het voor je geloof beter als je vertrekt naar een andere plaats. God is overal te vinden (in de dogmatiek noemen we dat "alomtegenwoordig").

Waar liefde is, daar is God. Waar fouten worden toegegeven (zie boven), waar oorlog afgezworen wordt, waar vrede wordt gesticht, daar is God.

Ik wens ons toe dat we veel van God mogen ervaren.

ds. Gerco Veening
predikant Protestantse Gemeente te Borne.

www.raadvankerkenborne.nl