

Samen kerken.....



Zingen en bidden in huis en kerk – een nieuw Liedboek

Groot was de verrassing toen op donderdagmiddag 23 mei bij mij de deurbel ging. 'Ik heb een pakketje voor u', hoorde ik. Ik ging het snel halen en wat bleek: het was het nieuwe Liedboek, dat ik een poos geleden had besteld! Verrast was ik omdat ik verwachtte dat het boek pas *na* 25 mei zou worden bezorgd.

Op zaterdag 25 mei vulde het mooie Noord-Hollandse stadje Monnickendam zich met een paar duizend mensen die getuige waren van de presentatie van het nieuwe Liedboek voor protestantse kerken. We hebben het dan niet alleen over de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook over de Doopsgezinde Broederschap en tal van andere protestantse genootschappen, niet alleen uit Nederland maar ook uit Vlaanderen.

Jarenlang is er gewerkt aan deze nieuwe bundel en zelf heb ik er ook aan mee mogen werken, in de jaren 2008-2011. Ik was lid van een van de acht werkgroepen die de liederen mochten selecteren. Onze werkgroep selecteerde de Nederlandstalige liederen, die na het vorige Liedboek voor de Kerken uit 1973 zijn gemaakt. En dat zijn er heel erg veel, hebben we gemerkt. Het was dan ook een grote klus, waar velen zich met hart en ziel voor hebben ingespannen!

Voor iedereen was het een verrassing hoe de bundel er definitief uit zou zien, ook voor mij. En daarom was ik heel verguld met de bezorging van het pakketje. Meteen heb ik de bundel doorgebladerd en ik ontdekte al vrij snel dat veel vertrouwde liederen ook in de nieuwe bundel staan. Daarnaast veel nieuw materiaal, afkomstig uit de veelkleurige achtergronden van verschillende geloofstradities, ook uit het buitenland. Een IJslands avondlied, vertaald tot 'De zon daalt in de zee', is me vanaf het moment dat ik het hoorde meteen dierbaar geworden. En dat geldt voor meer mensen die dit lied gehoord en gezongen hebben.

Nieuw zijn ook gebeden en gedichten die verspreid door de bundel heen te lezen zijn. Zij verrijken het geheel en maken het liedboek ook geschikt om thuis te gebruiken. Heel bewust is er voor gekozen dat het boek niet alleen bruikbaar is in kerkdiensten, maar ook in de huiselijke kring, of bij een vergadering.

Ook uit Borne was een heel aantal mensen naar Monnickendam gereisd en van hen hoor ik wat ik zelf ook zo beleefd heb: dat het een onvergetelijke dag was! 'Ik ben er nog steeds helemaal vol van,' vertelde iemand. Het slot van de dag was indrukwekkend: alle deelnemers stonden rond de haven van Monnickendam en we zongen er nog een aantal liederen, waaronder een driestemmig canon.

De tekst is: *Wees gezegend, als je van hier gaat, wees gezegend.*

Het was een grootse ervaring om dit op deze plek met zovelen te zingen. In de buitenlucht. Midden de wereld. Daar waar de kerk naar mijn overtuiging thuishoort!

Ds Johan Meijer.

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

25 augustus 2013 Melbuul'n Oogstdankviering.

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: @RvKborne