

Samen kerken...

De (a)sociale media.

Heel Holland (bakt, zingt en) twittert, zo lijkt het wel. (Jonge) fietsers zijn soms een gevaar op de weg omdat hun telefoontje alle aandacht opvraagt, de media worden gebruikt voor haatcampagnes, er is van alles aan de hand. Het kan je ook overkomen dat je in een gesprek wel twintig keer wordt gestoord doordat je gesprekspartner even bij je weg moet gaan omdat er weer een app-je of sms-je binnengekomen is en dat heeft voorrang boven het gesprek dat je voerde. Soms gaat de gesprekspartner letterlijk even bij je weg, soms is het alleen maar zo dat de aandacht weg is, hinderlijk is het in ieder geval wel. Ik hoorde eens een echtpaar vertellen dat ze maar drie kwartier op een verjaardag waren gebleven omdat de andere aanwezigen vrijwel uitsluitend aandacht hadden voor hun mobieltje of smartphone. De sociale media hebben een asociale kant en dat ligt niet aan de apparaten, dat ligt aan de manier waarop mensen ze soms gebruiken. Communicatie is een lastig iets, ook al hebben we veel hulpmiddelen. Communicatie is ook heel mooi als ik in de ogen van de ander iets zie oplichten van de werkelijkheid. Communicatie is ook heel mooi als ik de woorden hoor van de ander en zij of hij hoort mijn woorden en ze samen klinken als muziek, als muziek in de oren. Op die manier is communicatie een vervoermiddel voor Gods woord. Want als ik de ander versta en de ander verstaat mij, als ik in de ogen van de ander iets zie oplichten van de werkelijkheid en/of Gods werkelijkheid, dan is God aanwezig.

In oprechte aandacht, tussen mensen, is er altijd Eén extra bij.

En natuurlijk, sociale media kunnen ook heel sociaal zijn.

Ik wens ons veel aandacht toe.

ds. Gerco Veening, predikant protestantse gemeente te Borne