

SAMEN KERKEN

De Veertigdagentijd en 'ongedierte'

Op 17 februari is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd of Vastentijd, de periode voorafgaande aan Pasen. Het is voor christenen een tijd van bezinning en versobering. Bezinning over hoe je als mens je leven leidt op deze aarde en versobering om zo als het ware 'innerlijk contact te maken' met Jezus die zelf ter voorbereiding op wat hij als zijn taak zag een periode van veertig dagen in de woestijn verbleef en vastte.

Het is zeker belangrijk -en niet alleen voor christenen- om je regelmatig te bezinnen waar je in je leven mee bezig bent en hoe jouw gedrag als consument is. Het is nu eenmaal geen nieuws dat we -zeker als westerlingen- bezig zijn roofofbouw te plegen op de aarde. Dat doen we voor een deel zeer bewust want velen willen nu eenmaal niet echt consuminderen. Het komt ons toe, zo menen we vaak, maar daarbij gemakshalve vergetend dat de mensen die elke dag honger hebben ook zo zouden kunnen denken: het komt ons toch toe? Wie zijn wij dat we menen meer recht te hebben op goed voedsel dan anderen?

Ik maak hier even een oversprong. Er ligt nu nog veel sneeuw en het vriest zeker in de nachten nog streng. Ik hoor nogal wat mensen om me heen zeggen: 'Dat is goed tegen het ongedierte; dat vriest lekker dood. Geen last meer van in de zomer!' Tja...daar kun je natuurlijk op deze manier over denken, maar dan kom ik toch terug op die Veertigdagentijd en de bezinning op hoe we leven met de aarde en hoe we omgaan met wat die aarde voortbrengt. De dieren die wij zo heel gemakkelijk 'ongedierte' noemen of 'plaagdieren', bijvoorbeeld de wespen die 's zomers meegenieten van onze zoete drankjes, die zorgen er nu juist voor dat wij zo heel veel fruit en groenten en andere plantaardig voedsel kunnen eten. Want dit 'ongedierte' zorgt voor bestuiving en dus voor vruchtzetting. Je moet er toch niet aan denken dat die bestuiving allemaal met kwastjes door mensenhanden zou moeten worden gedaan. Ons voedsel zou onbetaalbaar worden, als er al voldoende van zou zijn! Het is goed om te weten wat je eet en waar je voedsel vandaan komt. Maar zeker zo goed zou het zijn om je eens te verdiepen in de vele diertjes die er door hun nijvere en vaak voor ons onzichtbare arbeid voor zorgen dat we überhaupt voedsel hebben.

Ik wens u/jullie een goede en vooral sobere Veertigdagen- of Vastentijd toe.
Blijf gezond en houd vol!

ds. Carla Borgers
Doopsgezinde gemeenten in Twente

