



Samen kerken!

Terugkijken op 2020

Een aantal dagen geleden werden op de televisie diverse personen op straat geïnterviewd met de vraag hoe ze het jaar 2020 ervaren. Bijna iedereen gaf aan dat ze het maar een 'raar' jaar vinden. Deze week kreeg ik een kerstkaart met een gedichtje in de brievenbus met dezelfde opmerking: 'wat een raar jaar!'. We kunnen het alleen maar beamen. Het rare zit met name in het feit dat het een crisis is waarbij we elkaar niet mogen opzoeken om steun te geven of te ontvangen. Als je het moeilijk hebt zoek je normaliter steun bij je medemens, maar nu kan dat dus niet. Niet voor niets is het woord 'anderhalvemetersamenleving' door Van Dale gekozen tot woord van het jaar. Het drukt ons met de neus op de feiten dat we afstand moeten nemen en houden. De kritiek op de lockdown laat nog eens zien hoe moeilijk dat is voor veel mensen. Ook de kerken, in tijden van crisis gewoonlijk een plek van hoop en troost, zijn noodgedwongen grotendeels gesloten. En wie had in maart kunnen bedenken, dat we in december alles wat leuk een aardig is moeten laten varen omdat we die akelige corona nog steeds niet onder controle hebben.

In de Adventstijd leven we toe naar Kerstmis, waarbij de komst van het Licht de duisternis overwint. Voor velen reden om letterlijk hun huis zowel binnen als buiten te voorzien van al dan niet gekleurde lichtjes. En als we niet naar de kerk kunnen, dan vinden we wel een creatieve oplossing om de kerk binnen te halen in ons huis. We laten ons niet kisten. Met name het internet is daarbij een enorme hulp. Vaak hoor je zeggen dat de digitale wereld leidt tot verdere individualisering, maar klopt dat wel? Want we zijn wel nagenoeg 24/7 bereikbaar voor elkaar; veel mensen dragen hun telefoon/smartphone constant bij zich.

Corona lijkt alles te overschaduwden, maar de andere problemen zoals het klimaat, discriminatie, vluchtelingen, zijn er nog steeds en nieuwe komen er regelmatig bij. Corona legt ook problemen bloot die we niet in beeld hadden of zelfs verstopten. Zo is bijvoorbeeld de overcapaciteit in de zorg de afgelopen jaren afgebouwd. Maar nu blijkt dat we deze extra capaciteit keihard nodig hebben om de corona pandemie de baas te worden.

Corona geeft niet alleen kommer en kwel. De waardering voor de vele zorgverleners is fors toegenomen. We zijn kleine dingen weer belangrijk gaan vinden. We kijken anders naar onze medemensen, bieden hulp waar dat nodig is, kijken wat meer om naar de eenzamen onder ons. De christelijke kerken merken dat ze meer gemeen hebben dan dat ze verschillen en zoeken elkaar op om samen de problemen op te pakken.

Behoefte aan zingeving is nu wellicht nog groter geworden dan voor de corona uitbraak. Maar kerken ervaren meer dan ooit dat ze niet altijd antwoord op alle vragen kunnen geven. Daarbij rijst de vraag of mensen na deze crisis zullen terugkeren naar de kerk. Kerken zullen zich opnieuw moeten uitvinden, daarbij beseffend dat een crisis ook kansen biedt. Corona schudt ons wakker, vraagt om een nieuw elan

Na deze terugblik rest mij alleen nog om namens de lokale Raad van Kerken de lezers van deze wekelijkse column toch, ondanks de lockdown, fijne feestdagen toe te wensen en vooral een gezond 2021.

Gustaaf Boerjan
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen