

Advent

“Het is weer zover, het is weer advent! Kijk hoe het tweede kaarsje brandt!”

Een traditie die hoort bij deze tijd van het jaar. De kerstversiering mag nog even wachten. Maar een ster hangt voor het raam en een krans met vier kaarsjes staat op tafel. Iedere dag weer herinneren ster en kaarsjes mij eraan, dat we in een bijzondere periode leven.

Advent: “de komende”, ieder jaar bereiden we ons in vier weken voor op de geboorte van Jezus, kind van de Allerhoogste. Het licht van ster en kaarsen brengen me in een sfeer van bezinning en inkeer. Wat betekent het nu, dit jaar, om te geloven dat God niet ongenaakbaar en onbereikbaar ver “in de hemel” woont, maar hier tussen en in ons mens wil worden? Ik zie de mensen, juist in deze tijd: geduld oefenen, de last dragen, maar ook vol verwachting en hoop zijn. We worden niet aan ons lot overgelaten! God ziet de wereld aan! Ook nu al is dat volop zichtbaar in alle onderlinge steun en solidariteit. Met kerst zullen we vieren dat de hemel niet gesloten blijft, maar midden in het donker van de nacht open zal gaan. Licht zal er zijn, een lied klinkt en een stroom van liefdevolle en helende energie wordt geboren!

Licht, lied en liefde.

Daarop wachten wij, speciaal dit jaar, 2020, waarin het coronavirus ons leven zo beïnvloedt. Een unieke fase in de geschiedenis; het leven zal nooit meer normaal en vanzelfsprekend zijn. En het maakt een wereld van verschil als je in die situatie durft te geloven en te vertrouwen op de komst van Gods eigen kracht in ons midden. Om geduld te kunnen oefenen, stil te staan bij een ster in de nacht en het groeiende licht van de adventskrans. Wij zijn niet alleen! “God zal met ons zijn”.

Een goede adventstijd gewenst!

Susan van Os

emeritus pastoraal werker