



## **Samen kerken!**

### **Rust vinden in de hectiek van alledag.**

Drie of vier keer per jaar sta ik ingeroosterd om een column te schrijven voor deze serie Samen Kerken. De week voor ik daadwerkelijk aan het schrijven begin, ga ik in gedachten na wat een goed actueel onderwerp zou kunnen zijn en hoe ik het in ca. 450 woorden vorm zou kunnen geven. Een keus die niet altijd even gemakkelijk is want er gebeurt nogal wat om ons heen. Het woord crisis kom je dan ook regelmatig tegen: coronacrisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, bestaanscrisis, vluchtelingencrisis, opvangcrisis, afvalcrisis. Maar ook over andere onderwerpen valt het nodige te schrijven. Zoals de kabinetsformatie waar maar geen einde aan lijkt te komen, de toenemende polarisatie in de maatschappij, het toenemende geweld, toename van het aantal inbraken, het steeds groter wordend verschil tussen arm en rijk. Of op kerkelijk gebied, de vele parochies die financieel dreigen om te vallen, de ontkerkelijking. Gelukkig is niet alles negatief, zo kijken er meer mensen dan vroeger naar de on-line diensten en vieringen. Positief is ook dat de katholieke kerk de gelovigen (1,3 miljard wereldwijd) wil laten meepraten over de toekomst van de Kerk; ter voorbereiding op de centrale bisschoppensynode eind 2023. Dit op initiatief van de huidige paus Franciscus. Of onderwerpen dichterbij huis: de boosterprik of wat doen we met Kerstmis en Oud en Nieuw in deze coronatijd?

Meer dan voldoende onderwerpen dus om meerdere columns mee te vullen; maar ook onderwerpen waar al het nodige over wordt geschreven (en gepraat!). Nu de Advent is aangebroken, de voor christenen aanloopperiode naar Kerstmis, is het wellicht goed om alles gewoon maar even van je af te schudden en op zoek te gaan naar rust en bezinning. Dus deze keer geen column over een specifiek actueel onderwerp, maar een aanbeveling om ter voorbereiding op het komende Kerstfeest even de boel de boel te laten en je te bezinnen op wat echt belangrijk is in je leven.. Gelovigen zoeken dit normaliter in de kerken, maar deze zijn door de corona nog vaker gesloten (waar is de tijd gebleven dat je op elk moment van de dag even een kerk kon binnenlopen?). Gelukkig zijn er in Twente en ook in Borne nog volop plaatsen waar je naar toe kunt gaan: de diverse kapellen waar ook menig minder- of niet-gelovige regelmatig een kaarsje opsteekt, maar ook een wandeling door de natuur; wandelen door het mooie Twickel of een rondje om Borne is bijzonder rustgevend. Een aanrader voor jong en oud.

Gustaaf Boerjan  
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen