

Verbeter de wereld.

De Nobelprijswinnaar Esquivel vertelde eens, tijdens een betoging, een verhaal over: 'Verbeter de wereld'.

Een raak verhaal, niet alleen voor toen, maar ook voor anno 2020, en ik vermoed voor jaren, die daarop volgen.

Het verhaal zette mij met beide voeten op de grond.

Het riep opnieuw iets in mij wakker.

Omdat het mij raakte wil ik het graag delen met velen!

Zijn verhaal:

Een geleerd onderzoeker zit aan zijn bureau te werken aan een project om de wereld te verbeteren, als plots zijn dochtertje van 5 jaar binnenkomt.

'Ik wil spelen', zegt ze.

Maar papa antwoordt dat hij geen tijd heeft en dat ze hem verder moeten laten werken.

Maar het meisje dringt aan en verandert van tactiek:

'Laat mij jou dan helpen, zodat je vlugger klaar bent met de wereld te verbeteren'.

De man is vertederd en zoekt een oplossing.

Hij vindt in een tijdschrift een wereldkaart, scheurt die aan stukken en geeft alles aan zijn dochtertje met de opdracht de wereld opnieuw 'in orde te brengen'.

Hij hoopt zo voor de rest van de dag met rust te worden gelaten, aangezien zijn dochtertje het beeld van de wereldkaart helemaal niet kent.

Maar na een uur komt het meisje alweer terug met de wereldkaart netjes aaneengeplakt. 'Klaar' roept ze trots.

'Hoe heb je dat toch zo snel gedaan?' vraagt de papa verbaasd.

'Heel simpel', zegt het meisje, "toen jij het blad uit het tijdschrift scheurde, zag ik dat er op de achterkant een foto van een mens stond.

Toen ik de wereld niet zo gauw gepuzzeld kon krijgen, heb ik alle stukken omgedraaid en eerst de mens in orde gebracht. En toen ik het blad omdraaide, zag ik dat ook de wereld goed in elkaar stak'.

De spijker op de kop, uit de mond van kleinen.....

De wereld verbeteren begint bij de goede orde van de mensheid, bij ons mens zijn. Het begint ook bij mij.

Ik ben ervan doordrongen dat daar aandacht aan geven ook van levensbelang is voor een betere wereld.

Een persoonlijke zaak?

Ja, maar het is evenzeer een politieke en economisch aangelegenheid.

**Waar denkt men op die terreinen het eerste aan? Primair aan de mens?
Zo ja, -zeker weten- , dan steekt de wereld goed in elkaar!
Aan u het oordeel!**

Zr. Josephine.