

Hervormingsdag.

Iemand attendeerde me op het feit dat het binnenkort hervormingsdag is. En inderdaad, zaterdag 31 oktober is die dag een feit. Dan is het 503 jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen publiceerde. En deze publicatie luidde het proces van de reformatie in, de hervorming van de kerk.

Tenminste, zo staat het in de (kerk)-geschiedenisboekjes. En natuurlijk, in die 16^e eeuw is er echt wel veel gebeurd, zeker in kerken. Maar hervorming is van alle tijden. Een hervorming van kerken is altijd aan de gang. Zoals het vijftig jaar geleden was, zo is het nu niet meer en zo zal het over vijftig jaar ook weer anders zijn.

En.....veranderingen zijn niet alleen in kerken, veranderingen of hervormingen zijn overal. Onze maatschappij verandert voortdurend en soms zijn hervormingen ook gewoon nodig. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de problemen met het klimaat, dan kun je op je vingers natellen dat hervormingen nodig zijn. Hervormingen van onze economie bijvoorbeeld, hervormingen in ons reisgedrag, ons voedselpatroon, onze leefgewoontes. Als je kijkt naar hoe mensen met elkaar om gaan, dan zijn er ook hier en daar hervormingen nodig. Misschien wel omtrent het beeld dat je van die ander hebt. Hervormingen vinden er plaats in de viering van het Sinterklaasfeest, om maar een heikel punt te noemen.

Heel wat hervormingen dus en ik heb een voorstel: we maken van hervormingsdag een dag waarbij we stil staan bij zaken die vragen om hervorming. Dat kan elk jaar weer wat anders zijn. En dan hoeven we de hervormingen uit het verleden niet te vergeten, geschiedenis kan een leermoment zijn voor het heden en de toekomst.

Wie denkt er met mij mee?

Ds. Gerco Veening