

De droom van God.....

De afgelopen week was het de Landelijke Vredesweek. Het thema dit jaar was:

Wat doe jij in Vredesnaam ?

Ook in Borne werd er door de Raad van Kerken een bijeenkomst georganiseerd.

Woensdagavond lieten we ons in de Oude Kerk inspireren door de volgende tekst:

De droom van God. Een plaats van vrede.

Waar liefde tussen mensen woont.

Gezegend de vreemde snuiter,

het buitenbeentje, de eenzame, die niet gezien wordt.

De angstige vluchteling, brillenjood, hazenlip, stotteraar.

gezegend de achterblijver, de opgejaagde,

de mens voor de troepen uit, de meningloze, betweter,

schreeuwlelijk, leeghoofd.

Aan één tafel zul je zitten,

eten wat het werk heeft opgeleverd,

delen van het brood, water schenken in de beker van je naaste.

Genieten zul je van de stralende gezichten om je heen

trots zijn op ieders bijdrage aan dit geheel.

Zorgzaam de mannen. krachtig de vrouwen, en kinderen reikend
naar de wijsheid van de ouden.

Gezegend de mens die zich verheugt

in het visioen, droomplaats van vrede.

De droom van God. Een plaats van vrede.

Waar liefde tussen mensen woont.

(Margryt Poortsma. Lied 417 uit Zangen van Zoeken en Zien)

Met deze tekst in ons hoofd liepen we in een stoet van 10 mensen achter de Vredesvlag aan.

Door het centrum van Borne, op weg naar de Vredesboom.

Bij de Vredesboom, achter de Oude Kerk, hingen we witte duiven

met vredesteksten in de boom. In de kring om de Vredesboom zongen we:

Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft.

Was het maar elke week Vredesweek !

Wim Oldenbeuving.