

Wat bezielt mensen?

Soms schrijf je een stukje, dat zomaar (per ongeluk!) een jaar later nog steeds van toepassing is, zoals een gedicht over de zomer van vorig jaar....

Maar deze week moet ik nieuwe woorden zoeken, om te reageren op het nieuws van vandaag, Ik ben eigenlijk moedeloos en sprakeloos. Geraakt, zoals velen door de moord op Peter R. de Vries. Door de aanslag op zijn leven komt die akelige criminaliteit, normaal ondergronds, in de onderwereld, bovendrijven.

Wat bezielt mensen die geen respect hebben voor de waarde van het leven van een ander?

In een TV-programma hoor ik advocaten zeggen:

We zien mensen die geen geweten hebben!

En ik lees over ontwikkelingsproblemen

tijdens de jonge jeugd

die inderdaad kunnen leiden tot

“geen weet meer hebben van wat goed is en wat slecht “.

En dan hoeft iemand maar in de greep te komen

van drugs of van armoede

of van uitzichtloze werkloosheid

en dan kom je misschien, in opdracht, tot zo'n afschuwelijke daad.

Wat bezielt mensen?

Vanuit geloofsgemeenschappen

vanuit levensbeschouwelijke groepen

werken geestelijk verzorgers

bijvoorbeeld in gevangenissen.

Zij kunnen met hun cliënten het verschil gaan maken.

Om de leegte in levens te gaan vullen:

schuld erkennen, vergeving vragen, vergeving ontvangen.

Je zult ergens moeten beginnen

om te reageren op misdadig gedrag.

Het gedrag afwijzen, corrigeren, bestraffen,

maar nooit de mens- zelf.

We zullen nog meer moeten werken

aan de waardering van het leven:

ieder mens is door God: geliefd en gewild.

Psalm 1, het allereerste lied uit het psalmenboek
als ik zoek naar woorden,
sla ik dat boek open!

Goed is

*dat je niet doet wat slecht is
niet achter oplichters aanloopt
niet met ploert en schender heult
niet je schouders ophaalt:
"Ach ja, zo is de wereld!"*

Goed is

*dat je goede woorden overweegt en wilt:
"Heb je naast lief, die is als jij,
de vluchteling, de arme, doe hen recht"*

*Prent ze in het hart van je verstand
die woorden, zeg ze voor je uit
gezegend ben je
een boom aan levend water
vruchten zul je dragen
blad dat niet vergeelt,
het zal je goed gaan.*

Oplichter,

ongezegend zal je zijn.

Een storm steekt op,

je waait de leegte in. (tekst: Huub Oosterhuis)

Susan van Os, emeritus pastoraal werker