

Vol verwachting.

Een kopje dat beter past in december, in plaats van in juni rondom de kortste nacht en de langste dag.

En toch..

We zijn op weg naar de zomervakantie, wellicht reeds bezig met die vakantie.

Terugkijkend kan ik vaststellen dat het afgelopen half jaar, eigenlijk, anderhalf jaar, een periode vol van onzekerheid, zonder verwachting, is geweest. Een tijd van zorg, van zorgen, en voor velen ook vol van verdriet. Ziekte, verlies van gezondheid, zelfs van je meest geliefde. Het was een tijd die voor een ieder ingekleurd is in vele tinten zwart of grijs.

Dan is het niet zo gek dat er vol verwachting naar de zomer, de vakantie gekeken wordt. Uitzien naar vrij zijn, naar vrijheid. En vrijheid is een begrip dat voor eenieder een andere betekenis heeft, kan hebben.

Wat is eigenlijk vrijheid? "Het ontbreken van oorlog" is wel het meest simpele antwoord. Het is relatief gemakkelijk fraaie vergezichten te beschrijven van en over vrijheid; groene velden, mooie blauwe luchten, een vogel kwinkeleert op een ranke tak van de stevige solitaire boom midden in dat groene veld.

Je kunt zo wegdromen bij zo'n beeld en invulling geven aan iets dat eigenlijk zo ver weg is.

Wat is vrijheid voor ons hier in onze gemeente, in onze regio, in ons land?

Soms heb ik het gevoel dat die vrijheid eigenlijk maar heel beperkt is, zeker ook door de omstandigheden vanwege de pandemie.

Maar ook omdat al die meningen, al die beelden een aanslag doen op mijn gemoed.

Regelmatig wordt er gerammeld aan mijn gemoedsrust maar ook aan mijn overtuiging dat de mens in de basis goed is, in ieder geval het goed voor heeft met

Mijn gevoel van vrijheid wordt natuurlijk sterk beïnvloed door die gemoedsrust.

Is het dan vreemd dat ik vrijheid soms mis?

Is het anderzijds dan vreemd dat ik op zoek ben naar meer vrijheid? Dat ik vrij wil zijn?

Vrij zijn en ook dat samen kunnen beleven met mijn gezin, mijn naasten, met de mensen om mij heen?

De vrijheid heeft voor mij een stevige ondersteuning gekregen toen mijn vrouw en ik op 29 mei de tweede vaccinatie-kregen.

Een bijzonder gevoel van dankbaarheid, tevredenheid, zelfs iets van triomf, overkwam mij toen ik weer wegreed bij de sporthal in Markelo.

De medewerkers van GGD-Twente dragen nadrukkelijk bij aan dat gevoel van vrijheid, de geestelijke en lichamelijke gezondheid, waardoor ik weer meer kan genieten van de vrijheid die ik, die wij kunnen ervaren in onze leefomgeving en eigenlijk ver daarbuiten.

Want ondanks al die onderwerpen waar we nog wel een mening over hebben, waar ik nog wel iets over zou willen zeggen, ben ik ontzettend blij dat ik mag wonen op dit deel van onze aarde waar ik in vrijheid kan leven en waar ik een beroep kan doen op alle noodzakelijk geachte levensvoorwaarden.

Dus als ik weer de groene velden, de mooie blauwe luchten, de kwinkelerende vogel op een ranke tak van de stevige solitaire boom voor de geest haal, dan kan ik met een dankbaar gevoel aan de zomervakantie beginnen.

Hoeveel zon er zal zijn, of wolken en hoeveel ontmoetingen met mensen.....

Ik ben vol verwachting.

Jan Morsink