

Groengelovig

Misschien is de titel niet zo uitnodigend voor de lezers die niets met de kerk of het geloof hebben. Ik nodig u graag uit om niet al bij de titel af te haken. Niet bij voorbaat denken dat deze column alleen interessant is voor de leden van de kerken. Ook voor alle mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor het behoud van de aarde en om deze aardkloot bewoonbaar te houden voor ons nageslacht. En dat speelt niet over een groot aantal jaren. Neen. Dat kan al veel eerder zijn. Zelfs ons handelen kan al consequenties hebben voor uw (klein)kinderen. Hoe kom ik hierop. Niet dat ik al niet veel eerder hiervoor mijn aandacht heb, maar door je verder te gaan interesseren voor de klimaatverandering heb je oog voor uitnodigingen die je pad kruisen. Zo zag ik op de website van de landelijke Raad van Kerken staan de webinar met de titel "Groengelovig zet herstel van relatie met aarde centraal". Beste lezer nog niet afhaken, alstublieft.

Groengelovig is een beweging. Hoor de aarde roept. De aarde kreunt. Handvatten ontdekken hoe wij beter kunnen aarden. Ga aarden. Met name jonge mensen komen steeds meer in actie. Het is een heel inclusief thema, jongeren en ouderen hebben de verantwoordelijkheid in deze. Laten wij met z'n allen laten zien dat het anders kan. Dat kan. Veel mensen en bedrijven zijn al hiermee bezig. Heel veel mooie initiatieven. Wij zien de technici onder ons, die steeds met nieuwe uitvindingen en ideeën komen. Bijdragen zijn er door het plaatsen van zonnepanelen op de daken. Maar waar mogelijk en ook verantwoord windturbines te plaatsen. En laat zien dat je direct voordeel hiervan kunt hebben. Niet alleen in financiële zin. Volgens velen is dat niet genoeg. En kan dat op andere manieren, maar voorkom alstublieft polarisatie en ga niet de hakken in het zand zetten. Maar laten wij het klimaatprobleem samen aanpakken. Met wie willen wij een community bouwen? Met de burens? Alle mensen van goede wil, je werkt met elkaar samen.

Maar er zal nog meer moeten gebeuren. De transitie moet ook rechtvaardig zijn, je moet elkaar daarbij helpen. Hoe rijker, hoe eenvoudiger het leven duurzamer is in te richten. Dat geeft weerstand. Dat voelt oneerlijk. De oprichting van een coöperatiefonds zou een deel van de oplossing kunnen zijn. De aanschaf van zonnepanelen financieren vanuit dit fonds, zodat deze ook toegankelijk worden gemaakt voor de medemens met een minder goed gevulde portemonnee.

Dit is het niet alleen. Ook eens kijken hoe onze samenleving is ingericht. De economie wordt nu steeds teveel gezien vanuit het perspectief in de vorm van groei. Onze economie drijft veelal op goedkope arbeidskrachten. Belangrijk is om te weten waar het product is geproduceerd. Hoe je product is geproduceerd. Nog meer werken met een keurmerk, zodat je weet wat je koopt. Je zou ook kunnen streven naar meer evenwicht in onze worklife balance. Het leven laten mee ademen met het leven zelf. In dat webinar wordt dat de economie van de vreugde genoemd. De winst zit 'm soms ook in de dingen die je nalaat. Vanuit welke waarden opereer je. Ook wel de intrinsieke waarde genoemd. Wij moeten er meer aan gaan doen en niet alleen vanuit de kerkelijke hoek. Vanuit onze Innerlijke drive. Veel meer acties zijn gewoon nodig. Zie ook de website groenekerken.nl

Huib de Wit

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen
penningmeester/secretaris a.i.