

## **Een kaarsje voor alle zangers van Borne.**

Afgelopen maart werd ik opgeschrikt door een bericht in Trouw. In het Concertgebouw in Amsterdam is een aantal leden van een groot koor besmet geraakt met het Coronavirus. Dit tijdens het zingen van de Johannes-Passion. Kleine druppeltjes, z.g.n. aerosolen kunnen het virus verspreiden, zo leerden we. Ook een groot koor uit Heerde werd ernstig getroffen.

Wat zullen de gevolgen zijn? Kan er nog ooit gezongen worden in de kerk? Een liturgie zonder gezang? Kunt u het zich voorstellen? Nou, ik niet.

Mensen zingen sinds mensenheugenis. Liederendrukken uit wat in mensen leeft. Door te zingen kun je je emoties uiten. Zingen geeft troost. Het verbindt mensen. Samen zingen houdt de moed er in en geeft hoop. Zoals de Israëlieten zongen 'By the rivers of Babylon....', tijdens de ballingschap.

Het zingen is mij gelukkig met de paplepel ingegoten. Op de 'lagere school' begon elke maandagmorgen met het opzeggen van een psalmversje.

"Zingt nu blij te moe 't machtig Opperwezen ene lofzang toe..." (Ps 81 vs 1)

Ik wist wel niet wat de woorden betekenden, maar zo leerden we wel de 150 psalmen uit ons hoofd.

Voor al in Het Dijkhuis, waar ik elke dinsdagmiddag zing met de bewoners van het verpleeghuis, heb ik ervaren wat het zingen met mensen doet. Er komt weer een lach op het gezicht, soms zie je alleen maar een arm op en neer gaan, een mond die beweegt, tekenen van herkenning bij de liedjes van toen.

Al bijna 4 maanden achtereen wordt er niet meer gezongen. Al die koren van Borne zijn stil: Inpajoko, Con Brio, Unisono, De Stefanus Cantorij, de Parochiekoren van Hertme, Zenderen en Borne en dan zijn er ook nog koren die niet bij een kerk zijn aangesloten, zoals b.v. Cantabilé, Het Aveleijn-koor, Het Borns Kleinkoor, Völle Wille, Born to Pop, Koor Mix, enz, enz.....

Voor al die zangers die zoveel moeten missen wil ik graag een kaarsje opsteken.

Ik ga dat doen op zondagmorgen 14 juni om 10.00 uur. Doet u mee?

Zo steken we al die zangers een hart onder de riem en spreken we de wens uit dat ze snel weer kunnen zingen. Want zonder gezang is ons dorp zo dood.

Elke 2<sup>e</sup> zondag van de maand is er een Zwanenhofviering. Ook volgende week, 14 juni. Helaas nog online. Het Twents-Liturgie-Koor zal ook een bijdrage leveren. Het thema is "Gemeenschap zijn". Informatie kunt u vinden op [ZwanenhofViering.nl](http://ZwanenhofViering.nl)

Ik wil deze column afsluiten met een hoopvol refrein van het lied:

"God mag weten" van Huub Oosterhuis.

*Maar de zon zal blijven branden,  
moeder aarde niet vergaan,  
Voor ik tot mijzelf gekomen  
slechts uit liefde zal bestaan.*

Wim Oldenbeuving.  
Vrijwilliger Raad van Kerken.