

## De Geest gegeven!

Beste mensen,

Wat zien we met elkaar uit naar de zomer! Waarin de meesten van ons zullen zijn gevaccineerd. Waar de ziekenhuizen en onze verpleeghuizen met hun patiënten en bewoners en diegene die er mogen werken, de rust hebben om zorg en aandacht te kunnen geven. En dat in onze kerken weer de gemeenschappen mogen groeien in aantal en we in onze dienstbaarheid weer de wereld in mogen.

Velen zijn nu negatief gestemd. Zijn het zat. Zonder arrogantie; gelukkig heb ik mij altijd tot de situatie goed kunnen verhouden. Ik maakte mij zorgen om mensen, moest wennen aan de beperkingen en de grenzen van bewegen. Ik maakte mij zorgen om de uiteindelijke en mogelijke consequenties voor de gemeenschappen waarvoor ik met anderen pastoraal en bestuurlijk verantwoordelijk ben. Ik maak mij zorgen voor onze samenleving van Borne en Hertme: hoe komen we hier samen uit?

Maar negatief gestemd? Nee! In die geest heb ik mij niet laten komen, zelf niet en door anderen niet gebracht. Omdat ik, met vele andere in de samenleving en in de geloofsgemeenschappen, me niet als lam, als terneergeslagen heb opgesteld. We zijn aan de kant van het leven blijven staan. Ik weet, ik heb makkelijk praten. Tot op heden heb ik de indruk dat corona mij niet te pakken heeft gekregen. Ik kan mij vrij bewegen en ik heb levende netwerken om mij heen.

Maar het ligt ook niet in onze aard als christen. De geest van leven word je ook gegeven, geschonken. Ik durf erom te vragen. Een christelijke organisatie genoemd 'Visje' heeft ooit een poster uitgebracht met de tekst:

'Jezus is niet dood, Hij heeft alleen de Geest gegeven!'

De Geest van leven, die je als bijstand, als Parakleet, als pleitbezorger voor je welzijn, voor je mens zijn, voor je geloof wordt geschonken. Deze Geest zien we vaak niet, maar ze is er wel! De Geest van leven als bindmiddel voor je bestaan. Een ieder, gelovig of niet gelovig kent dat. Ze krijgt gestalte in onze betrokkenheid, in onze onderlinge solidariteit, in de ons genomen verantwoordelijkheid, in onze moed. Zo is volgens mij de gemeenschap van Borne ook met elkaar omgegaan. En heeft zich over het algemeen goed aan de afgekondigde maatregelen gehouden.

Dat in de komende maanden 'de geest uit de fles mag komen' maar dan in positieve zin. Dat we in al ons mens zijn, ons meer en meer weer aan elkaar mogen laten zien en ontmoeten.

Ik wens u al het Goede!  
Pastoor Jurgen Jansen