

In vertrouwen opengaan

Wat is dat eigenlijk, vertrouwen?

Ik las eens: vertrouwen is steunen op de trouw van de ander. Je hebt dus met minimaal twee partijen van doen. Jij die je toevertrouwt én de ander die jou niet beschadigt of beschaamt, maar je steunt.

Enkele nieuwsberichten van de afgelopen week;

De openbaar gemaakte notulen van de ministerraad:

Een hele dag is er gesproken over wat er nou was gezegd én wat was er bedoeld? Er is ondertussen een groot gebrek aan vertrouwen in de huidige cultuur van de politieke regeringsstijl, maar er is ook hoop dat dit vertrouwen herwonnen kan en zal worden. Een herwonnen vertrouwen ten behoeve van ons land en al haar inwoners, maar ook wereldwijd.

Daar waren de versoepelingen in de coronamaatregelen: Terrassen en winkels open. Avondklok opgeheven. Hoger onderwijs opgestart enz. Versoepelingen zijn een waagstuk, met de hoop dat we elkaar kunnen vertrouwen, dat we ons solidair weten met alle medewerkers in de zorgsector, en dat we verantwoord omgaan met onze herkregen vrijheid.

Een ander opmerkelijk nieuws:

Paus Franciscus die binnen het Vaticaan na de beoordeling van de Moneyval-commissie van de Raad van Europa, financieel en moreel orde op zaken wil stellen. Iedere vorm van corruptie, witwaspraktijk of andersoortige schimmige praktijken zullen van niemand binnen het Vaticaan worden getolereerd. Iedere medewerker, van hoog tot laag zal verantwoording af moeten leggen voor zijn verleden en heden. De paus wil een kerk die eerlijk, open, transparant en christelijk is, dus niet gebaseerd op eigengewin en eigenbelang. Een kerk die te vertrouwen is.

Als het over vertrouwen, over mij toevertrouwen gaat, leer ik van de natuur.

De flora en de fauna laten mij ieder jaar zien wat gedaan wil worden, zonder over eigen grenzen te gaan.

Opstaan uit de slaap, opengaan en je laten zien, toegroeien naar het licht, juist zoals je bent.

De vogeltjes broeden en fluiten naar hartenlust. De bloemen, planten en bomen; zij tooien zich in 't groen en in de eigen kleur, met geur, vorm, ieder naar de eigen aard. Ieder jaar is het een vertrouwd gebeuren, en tegelijk is het ieder jaar opnieuw een feest dat het gebeurt.

Ik heb nog altijd de stille hoop en het geloof dat ieder mens eigenlijk het goede wil.

Ook wij zouden onze natuur kunnen volgen: zijn wat waar is, doen wat op dat moment gedaan wil worden, erop vertrouwen dat je daarin niets te verliezen hebt, en dat alles wat is, zoals jij bent aan het licht mag en wil komen.

Christenen leven nu in de Paastijd. De tijd waarin Jezus vanuit een leeg graf ons aanspoort: 'jij, leef, nu, en durf te vertrouwen dat Ik met je zal zijn.'

Zr. Paula Tielemans

Karmel Zenderen