



## **Samen kerken!**

### ***Kruisweg 2021***

Bijna geruisloos is de 40-daagse Vastentijd begonnen. Andere jaren wordt deze tijd voorafgegaan door een uitbundig carnaval, maar dit jaar was daar geen sprake van. Zelfs het ontvangen van een askruisje op Aswoensdag, aan het begin van de Vastentijd, was omgeven door beperkende maatregelen.

De Veertigdagentijd eindigt op Paaszaterdag, de dag voor Pasen. De dag daarvoor, op Goede Vrijdag, wordt traditioneel in de Katholieke Kerk de kruisweg gelopen. In 14 kruiswegstaties, in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken, wordt de lijdensweg van Jezus uitgebeeld vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis van Jezus in een nieuw uitgehouwen graf van Jozef.

Dit lijdensverhaal is samen met het verrijzenisverhaal van Jezus Christus de kern van het Christendom. Het spreekt ook nu, 2000 jaar later, nog vele mensen, gelovigen en niet-gelovigen, aan getuige de vele kijkers van de jaarlijkse tv-uitzending van The Passion, de grote schare van bezoekers aan de vele Matthäus en Johannes Passionen uitvoeringen van Bach. Het lijdensverhaal gaat over ontgoocheling, verdriet en verraad, maar gekoppeld aan het verrijzenisverhaal ook over nieuw leven en over hoop. Veel mensen zullen dan ook met name in deze coronatijd er iets in herkennen. Het verhaal ontroert en biedt troost aan die personen die door de corona het zwaarst getroffen zijn door het overlijden van een naaste, door het verliezen van een baan, door het sluiten van hun onderneming. Het biedt uitzicht dat lijden niet het einde is maar dat er uitzicht is op een betere toekomst. Dat je er niet alleen voor staat hoe ellendig de situatie ook is. Dat je kunt vertrouwen op God en je medemens in deze moeilijke tijd.

We voelen ons betuigd in onze vrijheid door alle, al dan niet logische, beperkingen. Toch mogen we niet vergeten dat het soms in schril contrast staat met vele, veelal niet-Europese, landen. Landen als Jemen, Syrië, maar ook o.a. Midden- en Zuid-Amerika en Afrikaanse landen zijn extra zwaar geraakt door de corona-crisis. De corona heeft in die landen de bestaande problemen alleen maar vergroot en de kans op voldoende vaccins voor een snelle vaccinatie van alle inwoners is klein. En hoewel alle andere grote wereldproblemen door de corona wat op de achtergrond zijn geraakt, ze zijn er nog steeds. Een ware marteling voor de betrokken bevolkingsgroepen soms met de dood van velen tot gevolg. Het lijden van een groot deel van de mensheid, verbeeldt in de kruisweg, is nog volop aanwezig.

Reden voor de lokale Raad van Kerken om op 30 maart om 19.00 uur het Lijdensverhaal online uit te zenden vanuit Zenderen bij de 14 kruiswegstaties tegen de muur van het Carmelitessen klooster. U kunt op 30 maart de link vinden op de websites [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl) en [www.pgborne.nl](http://www.pgborne.nl).

Gustaaf Boerjan

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen