

Corona.

Corona zorgt voor een bijzondere situatie.....

Het is zo ongeveer hét gespreksonderwerp van de dag: het coronavirus. En dan gaat het niet alleen over dat virus maar zeker ook over de gevolgen. Universiteiten gaan dicht (onlineverkeer is nog wel mogelijk), hogescholen gaan dicht, hier en daar ook scholen, kerkdiensten gaan niet door, net als concerten en voorstellingen en wat al niet meer..Het openbare leven komt bijna tot stilstand.

En dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt.

Van tijd tot tijd proef ik angst, ook bij de maatregelen die terecht getroffen worden. Angst voor een haperende economie. Iemand vroeg me of deze ziekte misschien een straf van God was. Ik heb toen heel stellig gezegd dat ik daar niets van geloof. Ziekte is volgens mij nooit een straf van God, ook niet als dat in een enkel bijbelgedeelte wel zo wordt gezegd.

De laatste dagen komt er wel een andere bijbeltekst bij mij boven. Een tekst uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome. Romeinen 8 vers 31 en volgende. Die tekst heeft als motto dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Paulus noemt onder andere de dood en het geweld, ik zou daar aan willen toevoegen: ook ziekte en isolement scheiden ons niet van de liefde van God, ook de spanning in het bestaan scheiden ons daar niet van, net als een eventuele haperende economie.

Wat er ook gebeurt, wat er in ons bestaan voor komt, de liefde van God blijft in ons midden.

En hoewel het in zekere zin alledaags is, is het ook een bijzondere situatie.

Ds. Gerco Veening,

Predikant bij de Protestantse Gemeente te Borne