



Samen kerken.....

Bonje in Borne.

Dit is de titel van een boek, dat enkele jaren geleden uitkwam. De schrijver is Hans Gloerich. Het is uitgegeven onder auspiciën van de Heemkundevereniging Bussemakershuis. Het gaat in hoofdzaak over de bouw van de St Stephanus (1885-1888).

Als autochtone Bornenaar komt hierin een stuk geschiedenis van Borne voor mij tot leven. Waar deze kerk nu staat, bevond zich eertijds het Bornse veld.

Het is wel te begrijpen dat de plaats door velen toen niet erg geschikt werd gevonden voor een kerk. Het lag toen zeer excentrisch..

Wie de geschiedenis van de geboortepijnen van de St. Stephanus tot zich laat door dringen tegen de achtergrond met wat thans speelt met de Theresia, die binnenkort aan de eredienst zal worden onttrokken, wordt wel overtuigd dat de tijden nu veranderd zijn. Je kunt je ook afvragen wat de functie is van een parochie.

Door van boven af een stel geloofsgemeenschappen op een hoop te vegen heb je nog geen parochie.

Ik kan me levendig voorstellen dat de parochianen van de Theresia met pijn in het hart de sluiting van hun kerk gaan beleven.

Velen van hen hebben de hoogtepunten van hun godsdienstig leven daar beleefd.

Dan denk ik aan de doopvieringen, de huwelijks sluitingen, de uitvaart van geliefden.

Nu zijn zij aangewezen op de St Stephanus.

Het gaat niet om de afstand. De meesten zijn voldoende mobiel om deze kerk te bereiken. Er heeft zich echter rond de Theresia een gemeenschap gevormd van mensen, die elkaar ondersteunen. Zij zullen elkaar missen.

Ik hoop dat de parochianen van de St Stephanus aanvoelen wat de Theresianen meemaken. Ik hoop ook dat zij met begrip ontvangen worden binnen de gelederen van de Stephanus.

Laten we het elkaar niet moeilijk maken maar elkaar als broeders en zusters beschouwen. Enkele jaren geleden heeft iets dergelijks zich ook voorgedaan binnen de protestantse kerk, nl. door de sluiting van de gereformeerde kerk. Zij weten wat de parochianen van de Theresia nu meemaken.

Namens de Raad van Kerken en de St. Stephanus zeg ik :”van harte welkom”.
in de Stephanus.

B.Dashorst

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: RvKborne.