



Samen Kerken.....

Apen en mensen, arm en rijk.

Ik ging met mijn kleinkinderen naar de dierentuin en uiteraard ook langs de apen. Wij zagen dat één van de apen werd achtervolgd door de andere apen. Die ene aap had iets in zijn hand, ik denk een nootje, de anderen wilden dat graag hebben. Ze probeerden het hem of haar af te pakken. Ik vond het behoorlijk herkenbaar. Wij mensen hebben dat ook wel eens, dat we jaloers zijn op iemand omdat die iets heeft wat wij niet hebben. Wij mensen proberen dat misschien ook wel eens af te pakken. Minder doorzichtig dan die apen, meer in het geheim, maar toch.

Wij hebben een vreemde relatie met bezit, en wie rijk is heeft vaak een bijzondere relatie met geld. Het bijzondere zit hem in het feit dat een mens nooit geld genoeg heeft, zo lijkt het wel. Er is een streven naar meer, meer, meer. Zelfs in deze crisistijd sparen wij Nederlanders behoorlijk veel, zo in het algemeen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die steeds meer tekort komen en verarmen. En soms komt dat ook doordat anderen zich verrijken aan hun armoede. Een rekening niet betaald, dan verhogen we het bedrag. En niet altijd gaat dat evenredig.

Even terug naar de apen. Stel dat die aap niet één nootje had gehad, maar duizend noten. Dan had die aap toch kunnen delen? Natuurlijk had die aap dat dan kunnen doen, het was heel menselijk geweest om te delen. Maar wij mensen? Hoe gaan wij om met bezit, met geld? Delen we, als we er genoeg van hebben? Rijkdom heeft een gevaar in zich, het kan heel verslavend zijn. Jezus zegt in het evangelie naar Lucas (hoofdstuk 6:24): wee jullie die rijk zijn. En dan bedoelt hij ook het risico van de geldverslaving. Als je genoeg hebt, dan is dat toch genoeg? En als je over hebt, help dan de ander.

Armen zijn er altijd. Behalve in het koninkrijk van God, daar is geen arm en rijk, wel apen en mensen en genoeg noten.

ds. Gerco Veening