



Samen kerken.....

Aardbevingen....

In deze tijd , waarin de kranten breedvoerig berichten over de Groningse troebelen vanwege de gevolgen van de aardgaswinning , komt in huize Dijkema onweerstaanbaar de herinnering boven aan onze oude tante P. Zij woonde pal boven de aardgasbel , in Slochteren . Zij overleed in 1990 op de leeftijd van 104 jaren.Zij heeft haar hele lange leven goed om zich heen gekeken en nagedacht over wat zij zag.....

En toen heel Nederland werd omgespit om de enorme aardgasbuizen de grond in te werken, toen zei tante P. '... dat dat onmogelijk goed kon gaan.... Want , als je wat uit de grond haalt en er niets voor in de plaats terugbrengt , dan zakt de boel in.'

En zo was het....

Al heeft zij dat niet meer meegemaakt , gewaarschuwd had zij wél ! Maar ja , ze had geen diploma voor mijnbouw of bodemkunde...ze was niet deskundig . Alleen maar verstandig.... Wijs...

Er staat een merkwaardige tekst in de Bijbel:

"Er was een kleine stad met weinig mensen . Een machtige koning trok tegen het stadje op en belegerde het.

Er woonde daar een arme man , die wijs was . Die had door zijn wijsheid de stad kunnen redden. Maar niemand dacht aan die man. Hij was arm...."

Ziet u ?

Nog zoiets. Tante P. woonde in een piepklein kamertje in het bejaardenhuis.Naast dat huis stond een villa , waar zij op uitkeek . Die villa werd verbouwd : In de voorkamer kwam het kantoor van een bank. Het gezin woonde achter en boven.

Twee jaar later werd heel de benedenverdieping bankkantoor. De directeur woonde boven. De kinderen waren de deur uit.

Nog weer een paar jaar later : De hele villa wordt 'vernieuwbouwd' tot volslagen bankfiliaal . Je kent het huis niet weer! De directeur woont nu elders. Op stand...

Tante P. zag het aan. En merkte aan den lijve dat de verzorging in het tehuis minder werd. Langzaam maar zeker. Geen geld. Bezuiniging op de zorg. Waar zij haar hele werkzame leven in bezig was geweest.

Ze zei : "Er is geld voor dingen , niet voor mensen. En dat is onrecht." Niet boos of zo. Wel goed Gronings , met een minimum aan woorden... Wáár. Wijs...

Toen ze erg oud was geworden en zeer beperkt in haar bewegingen vroeg mijn vrouw haar eens:

"Tante , verveelt u zich nou nooit eens...?" Ze zei : "Nee hoor , ik heb zoveel om over na te denken...."

Volgens de oude Grieken is de wijsheid een vrouw , een godin : Sofia . Een vrouw om van te houden :
Lieve sofie...filosofie....

Volgens de Bijbel hielp de Wijsheid God , toen Hij de wereld schiep. Hij overlegde álles met haar....
Wees daarom alert op wijsheid , van oude tantes , van arme mannen , van gave mensen , die uit hun
ogen kijken en zién , jouw eigen wijsheid ,van diep van binnen. Die zal je leiden op de weg van liefde
, vrede , recht.

Zoals Hij de wereld bedoelde. Waar het naar toe moet. Jeruzalem , maar dan nieuw !

Jan R. Dijkema.

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: RvKborne.