



## **Samen kerken!**

### ***Neem mij aan zoals ik ben !***

Dat was het thema van de viering aan het eind van de Week van gebed om eenheid onder de christenen, waar vorige week pastoraal werkster Carla Roetgerink ook al uitgebreid in deze column over heeft geschreven. Toen ik aan het begin van viering het boekje in mijn handen gedrukt kreeg, werd ik meteen geboeid door het thema. Een thema wat je aan het denken zet en bij mij de gedachte deed opkomen: 'wat zou het mooi zijn als iedereen zichzelf zou mogen zijn. En dat dan ook vrij en blij kan laten zien zonder dat men voor gek wordt versleten'. Een utopie? Daar lijkt het wel op, want zowel in binnen als buitenland lijkt het juist de andere kant op te gaan. Andere meningen worden niet op prijs gesteld, met brute taal wordt op social media andersdenkenden, ander gedrag, ander uiterlijk, kortom alles wat anders is afgewezen. Diplomatisch gekozen woorden zijn schijnbaar niet meer van deze tijd, grove taal, ja dat is de taal van nu. Discussie zonder kwetsende woorden is voor slappelingen, mietjes, nerds. En blijkbaar is dat wat we ook willen, gezien de uitslag van de verkiezingen in Amerika en de peilingen in andere landen en van onze eigen verkiezingen in maart. Zwart en wit, grijs lijkt niet te bestaan, sterker nog het lijkt not done.

De gevolgen van deze ontwikkeling worden meer en meer zichtbaar. We lijken steeds meer tegenover elkaar te staan, polarisatie ten top. En niet alleen tussen mensen, maar ook tussen landen en continenten. Dat te zien gebeuren doet pijn, dat druist in tegen alles waar ik en velen met mij voor staan. Gelukkig zijn er nog vele onzichtbaren die niet direct van zich laten horen maar door hun daden laten zien dat het ook anders kan en met veel geduld repareren wat anderen met soms bruto geweld stuk maken. Als stille krachten zijn velen het zout van de aarde die smaak geven aan deze wereld. Zij delen hun brood met de hongerigen, nemen dakloze zwervers op in hun huis en kleden de naakten en keren zich niet af van hun medemensen. Daarmee het lichtend voorbeeld volgend van de grote voorganger van alle christenen, Jezus Christus, die juist daarom 2000 jaar geleden onder ons is gekomen. Deze oecumenische viering van de eenheid van 22 januari in de bijzondere Oude Kerk in Borne is er ook een prachtig voorbeeld van, maar laten we dit niet alleen uitdragen in een viering van gelijkgestemden maar juist toepassen in ons dagelijks leven, in deze gepolariseerde wereld. Als we het hebben over christelijke waarden en normen dan is het dat wat we nu juist nodig hebben

In je relaties, op je werk en waar ook ter wereld jezelf kunnen zijn, je gerespecteerd weten, dat is waar we uiteindelijk allemaal naar op zoek zijn. Dat je mag zijn wie je bent, dat je je niet hoeft te verbergen voor anderen.

Dit verlangen drukte Maarten Luther King zo mooi uit met de woorden: 'I have a dream'.

Laten we de moed niet verliezen, er samen de schouders onder zetten en gaan voor die droom.

Gustaaf Boerjan  
Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers