

Samen kerken...

“Wees blij...”



Jaren geleden is het alweer.

Ik moest voorgaan in de Kerstnachtdienst. We hadden er in de voorbereidingsgroep goed over nagedacht en hard aan gewerkt : Het moest een stevige viering worden . Niet zo weëig , mier-zoet, maar actueel en recht op de man/vrouw af. In de liederen en de preek moest de volle aandacht gaan naar de schrijnende nood van de wereld ,naar onze verantwoordelijkheid en onze profetische roeping .

En zo gebeurde . Het was een goede viering !

Van twee mensen kreeg ik een reactie. Een telefoontje en een brief. Beiden zeiden dat ze verdrietig en teleurgesteld waren. Dat hun eigenlijk het Kerstfeest een beetje was afgepakt .En dat kwam – zeiden beiden – dat ik niet had gezegd ‘dat alles goed kwam...’ Want dáár kwamen ze voor.....

De eerste neiging is om met die kritiek de kachel aan te maken . Ze hadden niet gehoord hoe bij-de-tijd , hoe verantwoord en hoe diepgravend het allemaal was geweest....Parels voor de zwijnen..... Maar het liet me niet los , bleef zeuren in mijn hoofd en mijn hart...Hadden ze toch niet een beetje gelijk , of misschien zelfs meer dan een beetje. Moet je niet zeggen...uiteindelijk , dat achter en onder alle dennegroen ,glitterlichtjes , kransjes , Stille Nachten en herdertjes op de velden , het tenslotte gaat over die kerstboodschap : “Ik verkondig u grote blijdschap...” “Ere zij God en vrede op aarde” . Dus toch : Alles komt goed. Ja , waarachtig.

En of ik dat maar eens goed tot mij dóór wilde laten dringen.....

Want sores hebben de mensen zat . Dat hoeft je ze niet te vertellen.

Alleen een beetje moed en hoop, blijdschap...dáár komen ze voor.

En weer moet ik daarbij aan de Paus denken....Dat is bijna niet te voorkomen ,omdat –ie voortdurend in het nieuws is...

Het eerste geschrift van zijn hand is : “Gaudium Evangelii” :De blijdschap van het evangelie. Hoe kan het anders ! En hij straalt het ook uit! Je ziet door de krantenfoto’s en de TV-beelden heen de pretlichtjes in zijn ogen.... En hij gaat , zo wordt verteld, soms ’s nachts stiekum Rome in , vermomd als gewoon priester.(Dat snap ik niet , ben ik te protestant voor .Volgens mij is hij dan juist niet vermomd...) Want de achterbuurten zijn echt niet ver van het Vaticaan en armen zijn er overal...en daar moet hij wezen...met die ogen.!

Vind u het gek dat de eerste reactie van onze Nederlandse bisschoppen na het bezoek aan de paus was... dat ze blij waren....? Niet op hun kop hadden gekregen maar een stimulans hadden ervaren....

Blij..... Het is het sleutelwoord voor de komende zondag : Zondag Gaudete : ‘ Wees blij...!’

Wees een kerk waar mensen blij van worden .Denk na over hoe dat moet.

Want ellende en zorgen hebben de mensen zat. Dat hoeft je niemand te vertellen.

Maar hoop , levensmoed , blijdschap... dat is zeldzaam.

Dat moet je zoeken , sparen en delen . Daar is Kerst voor.

Jan R.Dijkema

Activiteiten van de Raad van Kerken:

Zondag 15 december Kerstsamenzang in de Stephanuskerk te Borne om 19.00 uur.

Website: www.raadvankerkenborne.nl

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: RvKborne.