

Wat gaat er in ze om?

Als pastor kom ik regelmatig in ziekenhuizen op bezoek. In Hengelo het meest, in toenemende mate ook in Almelo, soms in Enschede en een enkele keer nog verder weg, als de patiënt een specialistische behandeling ondergaat in een ziekenhuis elders in het land.

Naast het zieke gemeentelid dat ik ga bezoeken, kom ik uiteraard ook tal van andere mensen tegen. Want er zijn altijd veel mensen op de been in ziekenhuizen.

Dat zijn ten eerste de mensen die er werken. De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft in Hengelo en Almelo zo'n 3500 medewerkers, die jaarlijks met elkaar zorg dragen voor zo'n 250000 patiënten. Ik heb veel bewondering voor mensen die in een ziekenhuis werken, vooral bij hen die zorgtaken uit moeten voeren in een tijd dat er steeds meer bezuinigd wordt op de zorg.

Verder zijn er familieleden, vrienden, bekenden van patiënten in een ziekenhuis, vooral rond de bezoeken. Wat zou er in hen omgaan? Soms kun je van gezichten aflezen dat er groot verdriet is. Misschien is hun moeder net overleden. Een andere keer zie je het stralend gezicht van iemand met een grote ballon in de hand. Misschien is hij net vader geworden.

Ik vergeet nooit meer dat moment op 31 december 1985, ik was 12, dat ik samen met mijn zus de lift uitstapte. Je kwam dan midden in een recreatievertrek terecht, waar volop vrolijkheid was. De oudejaarsconference stond luid aan. Een verpleegster liep rond met een grote schaal oliebolletjes. Vrolijk vroeg ze of wij er ook één wilden. Dat wilden wij niet. Onze vader was net overleden.

Wat gaat er in ze om? Wat hebben ze net gehoord? Een goede diagnose, of een slecht bericht? Wat voelen ze? Kun je dat aan hun gezicht aflezen?

De schrijver Ronald Giphart ging stage lopen in het VU Medisch Centrum. In een witte jas mocht hij over de schouder van de doktoren meekijken op de afdeling cardiologie. Het project werd stopgezet na de commotie over het programma *24 uur: tussen leven en dood*, waarbij patiënten gefilmd werden op de spoedeisende hulp, terwijl zij dat zelf niet wisten (en niet wilden!).

Ondertussen verdrongen de media zich voor de ingang van het Landeskrankenhaus in Innsbruck. De gezichtsuitdrukkingen van prinses Mabel en van Koningin Beatrix werden breed uitgemeten. Wat gaat er in ze om, hebben ze slecht nieuws gehoord? Wat kijken ze bezorgd! Bovendien waren er de talrijke speculaties over de toestand van prins Friso, die zelfs tot een journalistieke rel leidden.

De vraag naar wat er precies aan de hand is met de patiënt en wat er allemaal omgaat in de mensen om haar of hem heen is een vraag die je deelt in een vertrouwelijke rustige sfeer, zonder schrijfblokken en camera's. Een vraag die je hooguit deelt met één Ander: God die jou ziet zoals jij bent, en als geen ander weet wat er in jou omgaat.

Ds Johan Meijer.

Activiteiten van de Raad van kerken: 'Solidariteitsmaaltijd' op 16 maart a.s. om 18.30 uur in de Stefanshof.

Informatie: www.raadvankerkenborne.nl

