



## Samen kerken.....

### Vrede.

“Geen man, geen vrouw, geen cent voor het leger”, een leus van tientallen jaren geleden, gescandeerd door groepen die zich pacifistisch noemden. Zij vonden dat wij in Nederland wel zonder een leger konden. Wie de kabinetsplannen omtrent defensie bekijkt, zou haast de indruk kunnen krijgen dat deze oude leus waarheid en werkelijkheid wordt. Alleen dan is het niet vanuit dat pacifistische ideaal van toen, maar vanuit de (vermeende?) noodzaak tot bezuinigen. Ons leger is toch al veel kleiner geworden en hoe zit dat toch...is er een spanning tussen de aanwezigheid van een leger en de wens tot vrede? Bevordert het hebben van een leger de vrede of zit een leger de vrede in de weg? In een ideale wereld, waarin mensen niet tot agressie komen, is een leger niet nodig. In een ideale wereld zou je dus als Nederlandse overheid nog veel meer kunnen bezuinigen, maar de ideale wereld is geen werkelijkheid. De ideale wereld is geen werkelijkheid maar de vraag blijft staan of een leger bijdraagt tot vrede, tot wereldvrede, of niet bijdraagt.

In de bijbel is vrede vaak verbonden met recht. Anders gezegd, zonder recht en rechtvaardigheid kan er geen echte vrede zijn. Wel kan er dan een situatie zijn zonder oorlog, maar vrede is meer dan geen oorlog. Draagt een leger bij tot vrede? Dat zou vanuit bijbels perspectief alles te maken hebben met de manier waarop een leger functioneert. Een vredesmissie zou dus passen in dat beeld van vrede, hoewel er helaas niet veel vredesmissies zijn die daadwerkelijk vrede hebben gesticht, ondanks de inzet en de ijver van de militairen die werden en worden uitgestuurd. Afghanistan en Irak zijn geen succesverhalen geworden.

Het stichten van vrede is iets van ver weg, het is ook iets van dichtbij. De mens die bijdraagt tot het recht, de mens die de medemens de ruimte geeft en zo nodig de mogelijkheden geeft tot het recht, die mens draagt bij tot vrede, die mens maakt plaatselijk deel uit van een vredesmissie.

De mens die bijdraagt tot het recht draagt bij tot het koninkrijk van God, dat koninkrijk dat trekken heeft van een ideale wereld. In Gods koninkrijk is een leger niet nodig.

Ik wens ons allen de vrede toe.

ds. Gerco Veening  
predikant Protestantse Gemeente te Borne.

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl)

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: RvKborne