

SAMEN SAMEN KERKEN

Vol verwachting klopt ons hart

Deze dagen kloppen kinderhartjes sneller dan gebruikelijk. Ook de harten van de moeders en vaders slaan soms over van het haasten om de laatste pakjes in te pakken, een laatste surprise te verzinnen, nog een gedicht uit een duim te zuigen. En dan eindelijk is het pakjesavond.

De spanning breekt, kinderoogen stralen of kijken juist teleurgesteld omdat hooggespannen verwachtingen toch niet helemaal zijn uitgekomen.

De haastig losgescheurde verpakkingen worden verzameld, de kinderen spelen met hun nieuw verworven speelgoed en ouders zuchten opgelucht: hè, hè, dat zit er weer op voor een jaar. Nu de rest van de decembermaand nog door zien te komen.

Voor veel mensen is die decembermaand een drukke maand. Geen tijd voor verwachting, geen tijd voor advent. Van het Sinterklaasfeest stappen velen direct door naar de voorbereidingen voor Kerst. Boodschappenlijstjes maken, misschien kerstcadeaus kopen, kerstkaarten versturen en hoofdbrekens hebben over wie voor welke kerstdag moet worden uitgenodigd of bij wie van de (schoon)ouders zal worden gegeten.

Voor mij begint de kersttijd al op de eerste Adventszondag. Het Sinterklaasfeest is dan nog niet gevierd; pakjesavond moet nog komen. Voor kinderen kan dat een verwarrende combinatie zijn. Maar ach, zo heel erg veel verschil is er niet tussen Sinterklaas en Advent. Menig sinterklaasliedje vertolkt tegelijk ook de adventsverwachting en één van de onvervalste adventsliederen uit het Liedboek voor de Kerken zou ook de Sint wel kunnen bekoren. Advent (betekent 'komst' in het Latijn) is een tijd van bezinning, van voorbereiding op het kerstfeest. Christenen zien uit naar dat feest waarop de geboorte van Jezus van Nazareth wordt herdacht en gevierd. Een jongetje dat in zijn latere leven van grote betekenis werd voor de mensen die hem ontmoetten.

Hij wees hun de weg naar een betere wereld, naar vrede en liefde tussen mensen. Hij gaf mensen hoop en bevrijdde hen van doemdenken.

Deze wereld zál worden omgekeerd, zo zei hij. De kleinen zullen voorop gaan en de machtigen moeten leren een paar stappen terug te doen. De groten kunnen van de kinderen nog wat leren.

Zijn volgelingen zijn mensen die leven in verwachting van een wereld waarin het leven goed is. En soms zie je die wereld al even dagen. Niet dat de wereldvrede dan is uitgebroken. Dat niet. Maar die goede wereld breekt even door als je oog krijgt voor de ellende van een ander. Die goede wereld breekt even door als je opkomt voor een kind dat in de knel zit of voor een dier in nood.

Natuurlijk heeft u het druk met werk, met het onderhouden van sociale contacten, met het volgen van de media, met alle kerstvoorbereidingen en misschien ook met de zorg om uw financiën in deze tijd van crisis.

De boodschap van advent is echter dat we ons omkeren, dat we stilstaan bij wat écht belangrijk is. Dat we onze eigen behoeften en verlangens opzij zetten en open staan voor de ander en daarmee misschien het goddelijke in ons leven toegang geven.

Een verwachtingsvolle adventstijd gewenst!

ds. Carla Borgers.

Komende activiteiten van de Raad van Kerken:

Kerstsamenzang in de St. Stephanuskerk op 16 december 19.00 uur.

Website: www.raadvankerkenborne.nl E-mail: info@raadvankerkenborne.nl