



## **Samen kerken!**

### **Verdraagzaamheid leidt tot vrede**

Bovenstaande uitspraak is helemaal van deze tijd en is het thema van de Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen voor het komende seizoen. Er heerst veel geweld in onze tijd, zowel geestelijk als lichamelijk en veel van dit geweld is terug te brengen tot een groot ongenoegen in de mens zelf.

Veel mensen zijn op zoek naar een stuk rechtvaardigheid en vrede, zowel innerlijk als vrede op mondiaal niveau. Teveel zijn we met z'n allen geconfronteerd met de hebberigheid van mensen wat zich uit in het zichzelf verrijken op materieel gebied. Waar dit toe geleid heeft is maar al te pijnlijk duidelijk geworden. We bevinden ons in een crisis die niet alleen met geld, maar steeds meer en meer met onszelf te maken heeft.

De maatschappij moet veranderen en dat begint in eerste instantie bij onszelf. Onze levensstandaard zal moeten veranderen, zowel in materiële zin als in immateriële zin. Teveel hebben we ons laten leiden door het feit dat "ons ik" het belangrijkste is en dat onze veel te hoge levenseisen koste wat het kost gehandhaafd moesten en moeten worden. Dat dit niet lukt maakt veel mensen boos en onredelijk en het gevolg daarvan is helaas veel psychisch en fysiek geweld. Wat heeft dat met verdraagzaamheid te maken zult u denken. Door alle veranderingen en bezuinigingen gaan we somberen en schuilt er steeds meer machteloosheid in ons, waardoor we, soms zonder het te herkennen, onverdraagzaam naar onze medemens worden.. Het resultaat hiervan is dat onze innerlijke vrede, maar ook de wereldvrede, ver te zoeken is. Verdraagzaamheid leidt tot vrede; het lijkt soms zo ver weg, maar als we hiermee nu eens bij onszelf beginnen en in onze eigen omgeving proberen samen in vrede te leven. Als gelovigen zullen we daarin het grote voorbeeld moeten en kunnen geven, want juist het geloof predikt die verdraagzaamheid. Onrecht blijft, maar dat geeft ons niet het recht om dan maar mee te doen in dat onrecht. Dat nu zou pas echt onverdraagzaam zijn.

Natuurlijk mogen we en moeten we protest aantekenen tegen de vele onrechtvaardige besluiten die veel mensen in de financiële en daardoor ook in geestelijke nood brengen, maar dat mag niet inhouden dat we onverdraagzaam worden. Dat brengt ons allen verder van de oplossing en geeft extra spanning in de samenleving. Willen we rust voor onszelf en voor de maatschappij dan is verdraagzaamheid de enige weg tot echte vrede die, zoals gezegd, bij ons zelf begint.

Rob Hoogerhuis,  
Voorzitter Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen  
Voorzitter Baptisten Gemeente Borne

### ***Komende activiteiten van de Raad van Kerken:***

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl)

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: RvKborne