

Samen kerken....

Scheefwonen



Scheefwonen, zou dat de nieuwste aanvulling in de van Dalen worden? Wat is eigenlijk scheefwonen en hoe doe je dat. Als ik het goed begrijp bestaat het nog niet echt en moet men nog uitvinden hoe scheef schééf is. Als je te hoog zit met het inkomen en te laag met de huur, ja dan zit je er naast en dus woon je scheef. Dan liggen de verhoudingen te ver uit elkaar en zal de overheid maatregelen nemen. Om ons tegemoet te komen en zullen de huren extra verhoogd worden zodat we weer wat lekkerder in ons vel zitten, gelukkig maar, want een beetje evenwicht komt een mens ten goede. Zo vinden de door ons gekozen volksvertegenwoordigers in de regering allerlei maatregelen waarmee wij ons voordeel kunnen doen. Uiteindelijk vermoed ik dat deze maatregel veel onrust zal brengen en weinig voordeel oplevert. Maar, alle gekheid op een stokje.

Scheve verhoudingen rechte trekken is meer een kwestie van vrijwillig handelen. Zo zijn er tal van zaken in ons leven die eigenlijk eens rechtgezet moesten worden. Bovenstaand voorbeeld ligt ons over het algemeen wel. Scheefwonen is natuurlijk een lachertje, maar een oplossing neerleggen bij de ander is ons meestal niet vreemd. Eigenaardig eigenlijk dat we de splinter bij een ander beter onderscheiden dan de balk in ons eigen oog. Maar als we het helder krijgen is daar nog die moeilijke stap die we zelf zouden moeten maken want, relaties en verhoudingen rechtzetten brengt zoveel zegen en vreugde met zich mee. Eerlijk is eerlijk: het vraagt wel iets.

Bij uitstek vind ik de veertig dagentijd een periode om juist stil te staan bij de diepere dingen van het leven. Voorbereiding op het lijden én de opstanding van Christus brengt ons in rust en afzondering. Dan gaat het over het leven. Dat hebben wij niet in handen, kunnen wij niet aan toevoegen of afdoen. Daarom zijn we genoodzaakt aan de kant te staan en toe te zien. Toezien is ook overzien, daarbij proberen we de gehele situatie in beeld te krijgen. Het lijden van 2000 jaar geleden brengt ons ook bij het hier en nu en komen wij zelf in beeld. Daar moeten we tijd voor nemen. Niet om

de woningmarkt te beoordelen maar ons zelf, in onze verhouding met de naasten en tot God. Dan zijn veertig dagen eigenlijk erg kort, maar o zo heilzaam. Maak er gebruik van eens wat extra tijd te nemen: het levert zoveel op!

O ja, maakt u zich over het scheefwonen niet al te veel zorgen: Jezus belooft "in het Vaderhuis zijn vele woningen en ik ga heen om u plaats te bereiden".

Henk Mol, voorganger Baptistengemeente

Website: www.raadvankerkenborne.nl E-mail: info@raadvankerkenborne.nl

Aktiviteiten van de Raad van Kerken.

Op vrijdagavond 22 maart is er een sobere Solidariteitsmaaltijd in de Stefanshof.

Om 18.00 uur staat de tafel gedekt, de maaltijd duurt tot 19.00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

In de Goede Week is er een Passie-vesper bij de zusters Karmelitessen in Zenderen.

We lopen in stilte langs de Kruiswegstaties, daarna is er een meditatieve viering in de kapel van het klooster. Woensdag 27 maart om 18.30 uur. Van harte welkom.