

Samen kerken.....

SAMEN ONTMOETEN OM TE VERBINDEN

Bovenstaande thema zou kunnen slaan op de doelstelling van een vereniging. Daar vinden gezamenlijke ontmoetingen plaats met als doel elkaar te leren kennen, samen dingen te ondernemen en samen te verkennen. Met name dat laatste is in ieders leven belangrijk om elkaar echt te leren kennen. Je zult je moeten inleven in de wereld van de ander. Niet alleen inleven, maar dat leven van de ander ook op waarde weten te schatten en respect te hebben voor het leven en de daarbij behorende overtuiging van die ander. In een huwelijk, dat gesloten is uit liefde, moet je de moeite nemen om naar elkaar toe te groeien, elkaar te accepteren en te respecteren en als elkaars gelijke te zien. Samen zul je elkaar verkennen om te ontdekken dat je veel kunt leren van elkaar en vooral samen te delen. Je leven lang wil je met elkaar door en dan is het de kunst om te geven en te nemen, zodat je samen een eenheid gaat vormen waarin ook plaats is voor individuele gedachten, overtuigingen en beschouwingen. Op het moment, dat alleen jouw overtuiging en levenshouding de enige en belangrijkste is, komt de verbintenis op de tocht te staan en zal, als er geen verandering optreedt, een vroege dood sterven. Er is dan geen ruimte meer voor elkaar en elkaars overtuiging.

Ontmoeten vanuit de oecumene is niet anders dan een huwelijk omdat je als gezamenlijke kerken een verbintenis aangaat die in dit geval aangegaan is vanuit een Christelijke religieuze overtuiging, gebaseerd op het Evangelie van Jezus Christus. Iedere ontmoeting zal moeten zijn zoals het werkelijk is bedoeld; door ontmoeting verdiepen in de ander, gefundeerd en geborgen in de Liefde van Christus tot elkaar. Verdiepen, verkennen op basis van gelijkheid in elkaars geloofsleven en de beleving daarvan, verdiepen in elkaars dagelijkse leven, interesses, levensvisie en levensovertuiging, noden en behoeften.

Iedere Christelijke kerkgemeenschap heeft zo haar eigen invulling vanuit het Christelijk geloof en juist omdat iedere invulling anders is, geeft dat de mogelijkheid om elkaar te verrijken door elkaar te ontmoeten en kennis te nemen van elkaar. Oecumene is op zoek naar eenheid onder de Christelijke kerken en om die te vinden en uit te bouwen zul je elkaar fysiek moeten ontmoeten, uitgaande van het principe dat we aan elkaar gelijk zijn, waarbij de waarden van iedere geloofsgemeenschap gerespecteerd wordt. Net als in een huwelijk staat de verbintenis soms onder druk en als die druk niet wordt weggenomen omdat de gelijkheid en de Liefde verdwenen is, dan sterft de oecumene beetje bij beetje. De oecumene zal deze verbintenis met de volledige achterban van alle verbonden kerken zichtbaar moeten maken. Zichtbaar voor de samenleving, omdat deze daarom vraagt, zodat diezelfde samenleving de Liefde mag zien en ervaren.

Rob Hoogerhuis
Voorzitter Baptistengemeente Borne

