

Paul Verhoevens “Leven van Jezus.”

Hij gaat zijn film maken... Na het boek: “Jezus van Nazareth – een realistisch portret”, komt nu de film. Er is een geldschieter, er komt een script, je kunt erop wachten....

En ik verbaas me nogmaals over de pretentie van de man, dat hij, ‘na jarenlang onderzoek’, ons kan vertellen hoe het nu precies zit...: Dat Jezus niet Gods zoon is, maar geboren uit de verkrachting van Maria door een Romeinse soldaat (of ‘officier’, zegt een ander...); dat hij erachter is wat er toentertijd precies is gezegd; wat Jezus nu eigenlijk vóórstond...Kortom, alle grote vragen worden met stelligheid beantwoord en hij levert ons de sleutel tot het juiste lezen van het evangelieverhaal.

Ik verbaas me daarover. Alsof enig sterveling nog iets verstandigs over die dingen kan zeggen of schrijven, wat in de loop van de eeuwen al niet door tenminste tien anderen is beweerd, van binnen of buiten de orthodoxie, binnen of buiten welke kerk dan ook.

En een beetje beroepsjalousie speelt natuurlijk ook mee. Wat dacht je – ik ben een ouwe rot in het vak, heb met pijn en moeite bescheidenheid geleerd...En dan komt zo’n film –meneer, en die zal het je dan wel even vertellen, met groot aplomb... Hij heeft het ‘onderzocht..’? Moet je mijn boekenkast eens zien...!

Maar ik weet natuurlijk óók wel dat heel veel mensen – als de film uit is en vertoond – voetstoots zullen aannemen wat Paul Verhoeven heeft bedacht – en dat er weinigen zullen zijn die de neiging hebben om hun kerkelijke deskundigen te gaan raadplegen...

Want dat gezag bestaat niet meer.

Dat hebben we verspeeld. En dat ging in een rap tempo.

Omdat iedereen wel doorhad dat de kerken nogal krampachtig met de waarheid omgingen....

Omdat in theologenland niemand het ooit met iemand anders ééns was (en ís!). Luther had het al over de ‘rabiës theologorum’, de ‘hondsdolheid van de godgeleerden’. En dat hebben we lang volgehouden. Totdat er niemand meer luisterde....En er een vacuum is ontstaan, waar mensen als Paul Verhoeven frank en vrij instappen: “Zo zit het – ik heb het nagekeken...”

Misschien moet ik maar blij zijn met die film. Omdat er tenminste met respect met de Jezus-figuur wordt omgesprongen. En..., omdat zijn verhaal, toch, ook langs die weg, mogelijk mensen aan het denken zal zetten, aan het onderzoeken....of het misschien toch belangrijk zou kunnen zijn – voor ons, vandaag, voor onze wereld, om zijn stem te horen, zijn weg te testen... Want daar gaat het uiteindelijk om. Of er iets gezegd, gedaan, verkondigd is wat mensen alleen tot hun eigen schade voorbij kunnen lopen....Het evangelie zelf is daar heel optimistisch over.....

Ze zeggen: Het evangelie vertelt zichzelf...Je hoeft het alleen maar niet te blokkeren....

O.K. Ik zal het proberen. Als ik maar niet naar die film hoef....

Jan R.Dijkema

Informatie:

info@raadvankerkenborne.nl

www.raadvankerkenborne.nl