



## Samen kerken....

### Opkomen

Opkomen zullen ze: alle acteurs die met zo veel passie hebben toegeleefd naar de Passiespelen in Hertme. Maandenlange intensieve voorbereidingen gingen vooraf en nu staat het te gebeuren, dit grootste evenement dat tot ver buiten de gemeentegrenzen aangekondigd is. Dat iedereen die meewerkt en dat iedereen die het komt meebeleven een bijzondere ervaring op mag doen!

Opkomen: het is het moment dat de acteur het podium betreedt. Dan denk ik ook aan de allereerste regels Grieks die ik ooit leerde bij de vooropleiding klassieke talen die ik moest volgen om theologie te kunnen studeren: De god Dionysus komt op, en ook de ezel komt op. Dat zijn zo van die regels die je nooit meer vergeet.

Opkomen doen ook de zon en de maan, de hemellichamen die God volgens het eerste Scheppingsverhaal in Genesis 1 schiep op de vierde dag. En mooi avondlied uit de christelijke traditie luidt: 'De maan is opgekomen, de aarde ligt in dromen.'

Opkomen heeft iets te maken met verschijnen, met tevoorschijn komen. Zo komen ook allerlei gewassen tevoorschijn in deze weken, opschietend graan, bijvoorbeeld. Het komt op, met als doel uiteindelijk om van dienst te zijn.

De acteur van blijspel of tragedie is het publiek van dienst, de hemellichamen lichten de aarde bij en het opkomend graan zal voedsel worden.

Als het gaat om voedsel kun je ook opkomen. Opkomen voor elkaar. Zo is er sinds enkele tijd de actie 'Borne komt op voor de Bornenaren'. Een actie die opgekomen vanuit een gevoel van compassie met mensen in eigen gemeente die onvoldoende te eten hebben. Een actie die mensen op de been brengt: zij komen op. En het zijn er nog al wat: ambassadeurs uit alle geledingen van de plaatselijke samenleving die meedoen. Zelf mag ik ook een steentje bijdragen en daardoor kom je in contact met allerlei mensen die met passie op willen komen voor anderen.

En je krijgt er nog beter zicht op hoeveel goeds er al gebeurt in ons midden, hoeveel mensen zich met hart en ziel willen inzetten voor anderen, hoe zij op willen komen voor anderen, op zoveel verschillende manieren.

Opkomen voor anderen doen mensen vanuit compassie met anderen. Omdat die ander zich even niet kan redden. Omdat die ander iets niet meer kan. Omdat die ander jou nodig heeft. Net zo goed als jij op jouw beurt een ander nodig zult hebben als je je zelf even niet kunt redden, iets niet meer kunt. Wanneer iemand voor jou opgekomen is, voel je misschien extra diep hoe nodig opkomen voor elkaar is.

In het verhaal dat met de Passiespelen wordt uitgebeeld gaat het over Christus die opkwam voor mensen. Jezus, die hart had voor medemensen en ze met compassie tegemoet trad. Hij riep op om voor elkaar op te komen en Hij leefde dat zelf met hart en ziel voor, Hij gaf er zelfs zijn leven voor.

Dat deed Hij in het spoor van zijn Vader, over wie een psalm (118 vrije bewerking) zingt: 'Ik was gevangen en riep: God – en Hij heeft mij geantwoord. Hij heeft mij de ruimte gegeven, Hij komt voor mij op als een vriend'.

Laten we opkomen voor elkaar. Want anders gaan we af.

Ds. Johan Meijer.

[www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl)