

Samen kerken.....



Maria....

Op 8 september vieren wij jaarlijks het feest van Maria Geboorte. Verjaardag van Maria dochter van heilige Joachim en Anna. En op 15 september de dag na het feest van Kruisverheffing gedenkt de Kerk de zeven smarten van Maria.

De Kerk noemt haar 'de eerste van de gelovigen', 'beeld van de kerk zelf'. In haar smarten kunnen de gelovigen hun eigen verdriet herkennen; zij kunnen in hun gebed hun toevlucht nemen tot Maria en haar vragen voor hen bij de Heer een goed woordje te doen: zij weet wat het is verdriet te moeten doormaken. Zouden wij haar naar het geheim kunnen vragen om door lijden heen te groeien in liefde en geloof? Heeft daarom de geloofsgemeenschap vaak stilgestaan bij de momenten van verdriet in het leven van Maria? Uiteindelijk zijn ze samengevat in zeven momenten van smart:

1. De profetie van Simeon in de tempel bij het opdragen van Jezus
2. De vlucht naar Egypte
3. Het zoek raken van Jezus in de tempel
4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
5. Maria staat onder Jezus' kruis
6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafname
7. Jezus wordt begraven

Waarom is Maria zo geliefd?

Miljoenen mensen reizen jaarlijks naar Lourdes, Fatima, Banneux, Altötting, en Beauraing of Kevelaer. En laten we eerlijk zijn: de kaarsjes in onze kerken bij Maria zijn toch ook een eerbetoon aan haar? Waarom is Maria zo geliefd? Komt het omdat zij moeder is? Een jong meisje dat door God wordt uitverkoren, een Moeder die de kruisweg van haar Zoon meeloopt?

Bij Maria voelen mensen zich thuis.

Wanneer er een kindje is gedoopt, wanneer twee mensen elkaar voor eeuwig het jawoord geven, brengen zij een bezoekje aan Maria. De Maria opdracht. Dat is vaak een warm en ontroerend moment. Maria is het vriendelijke gezicht van de kerk: bezorgd, aardig en goed voor ons. Wanneer ik op een avond laat of op een zondagmiddag, nog even een bezoekje breng aan onze kerken, wordt het Mariabeeld verlicht en versierd met vele kaarsjes. Dan denk ik: achter elk kaarsje zit een verhaal, dankbaarheid en zorgen, vreugde en verdriet.

Zoals kinderen vaak bij hun moeder hun verhaal doen en soms om raad vragen: zo doen gelovige mensen dat bij Maria. Het doet immers goed om het hart zo nu en dan te luchten. We merken het wanneer mensen dat bij elkaar kunnen doen; maar zeker ook kan geloof hierin een duidelijke rol spelen. Het is boeiend en verwarmend hoe Maria een plaats heeft. Zij weet mensen te boeien, aan zich binden. Bij Moeder Maria voelen mensen zich thuis: herkennen ze zoveel van Maria in hun leven.

Het leven van Maria is als een boek over het leven van de mens in het algemeen, met alles wat ons mensen kan overkomen aan goede tijden en voorspoed, maar ook aan tegenslag en verdriet, in slechte

tijden. En daarin ligt, denk ik, de sleutel die ons de deur opent naar de troost en bemoediging die Maria kan geven. Daarom zijn er ook zoveel Maria-bedeplaatsen zoals Kevelaar, Lourdes, Banneux, Fatima en Medjugorje. Soms een plekje dat door mensen als toerist wordt opgezocht tijdens een vakantie. Eigenlijk heeft iedere kerk wel zijn eigen plek waar je een kaarsje kunt opsteken bij Maria en kunt bidden om kracht, troost en steun. En dat hebben we vaak nodig, want het leven doet soms pijn. Heel het jaar door viert de kerk de feesten van Maria, maar heel bijzonder in de maanden mei en oktober. Oktober staat voor deur, Maria is dichtbij en kaarsje opsteken mag altijd.

Zygfryd Nowara, priester parochie H H. Jacobus en Johannes Borne/Hertme

Voor informatie: www.raadvankerkenborne.nl en info@raadvankerkenborne.nl