

**Samen kerken .....**



**Majesteit , beste Willem Alexander.**

Ik stel me voor dat je inhuldigingsplechtigheid en feesten zo langzamerhand bezonken zijn. Misschien dat het besef van wat dat allemaal inhoudt, “Koning van alle Nederlanders” nu langzaam tot je doordringt.

Zou je dat waar kunnen maken?

Bedenk wel dat de ‘kroon’ die ze je opgezet hebben, figuurlijk dan, van boven is gekomen. Je bent “Koning bij de gratie Gods”.

Je mag ook wel blij zijn met het voorbeeld dat je moeder je heeft gegeven, door de wijze waarop zij deze functie vervuld heeft.

Je mag ook wel dankbaar zijn dat je in Maxima jouw steun en toeverlaat getroffen heb. Zij zal er wel voor zorgen dat je niet naast je schoenen gaat lopen.

Zelfs als je eens een keer een ‘beetje dom’ uit de hoek komt, zal zij jou wel in bescherming nemen.

Deze dagen las ik in het boek der Psalmen een paar verzen die ik je graag meegeef als de droom namens de Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen.

**Psalm 72:**

**Voor kleine mensen is hij bereikbaar.**

**Hij geeft hoop aan rechtelozen.**

**Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.**

**Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.**

**Hij zal opkomen voor de misdeelden.**

**Hij zal de machten die ons dwingen**

**breken en binden. Hij zal leven**

**onvergankelijk als de zon .**

**Dan dragen de bergen schoven van vrede  
en de heuvels een oogst van gerechtigheid.**

**Zo zal hij komen en in die dagen**

**zullen trouw en waarachtigheid bloeien,**

**zal er vrede in overvloed zijn.**

Vrede en alle goeds!

Ben Dashorst.

lid Raad van kerken Borne, Hertme en Zenderen.