

Mijn stem – naar wie luister ik?

Politieke bezinning

Volgende week naar de stembus. Al maanden is er op TV, Radio, Sociale Media een strijd gaande om mijn stem, uw stem! “Iedere stem telt” is het democratische motto. Eerlijk gezegd weet ik niet meer zo goed aan wie ik mijn stem moet geven; wie mij in politiek opzicht het meest overtuigt.

Lichtelijk heimwee naar de tijd dat je thuissituatie bepaalde op welke partij je stemde? KVP dus, later oecumenisch het CDA. Maar ik maakte precies de tijd mee, dat jongeren hun eigen weg ontdekten.

Op het slaapkamerraam van mijn broer kwam de poster van de PPR te hangen. Het begin van de tijd waarin we nu volop zitten: ieder moet/mag zelf kiezen. Niet gemakkelijker, wel vrijer en bewuster, denk ik. Dus vanaf deze plaats geen stemadvies vanuit de Raad van Kerken....

Levensbeschouwelijke bezinning

De veertigdagentijd is een week op gang. Een periode in het kerkelijk jaar van bezinning, gebed, meditatie. De vraag is dan zozeer niet: op wie stem ik? Veel meer is de aandacht gericht op de Stem die in mijn hart te horen is, als ik stil word, als ik stil sta. Daar wil ik naar op zoek in deze tijd. Ik maak bewust tijd vrij om te schrijven, zomaar wat in mij opkomt. En lees dan wat er geschreven staat: daar klinkt een Stem door mijn stem heen. En op een ander moment lees ik wat andere zoekers hebben geschreven, laat ik mij door hen inspireren. En ik luister naar de Stem zoals die klinkt in het boeken van Mozes en de Profeten, in de Blijde Boodschap van Jezus van Nazareth. Welk woord wordt daar gesproken, dat mij aanstoot, dat mij aanspreekt, dat mij wakker roept en in beweging zet?

Ik droom van een land waarin mensen vrij en veilig zijn, waarin ieder mens in zijn en haar waarde wordt behandeld, waar onderlinge solidariteit prioriteit heeft boven eigen belangen. Waarin we niet bang willen zijn, maar onze harten durven te openen en wie of wat ons vreemd is, gastvrij ontvangen. “De minste mens een naaste zijn: dat woord heeft zin gegeven aan ons angstbeladen leven”. Door de Stem die dat woord spreekt, wil ik mijn woorden en daden laten aansturen. Ik bid voor ons allen om wijsheid bij het maken van een goede keuze.

Susan van Os

emeritus pastoraal werker

De Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor de Solidariteitsmaaltijd op vrijdag 10 maart a.s. om 18.00 uur in de Stefanshof te Borne. Het thema is: *Sterk en dapper uit solidariteit*. Van harte welkom.