



## Samen kerken....

### Licht van het geloof

De vakantie ligt achter ons. De kinderen gaan weer naar school. De regelmaat keert terug in veel gezinnen. Een periode van ontspanning hebben we afgesloten. Het nieuwe pastorale werkjaar zijn we afgelopen zondag begonnen met inspirerende viering in het openluchttheater van Hertme voor de parochie HH Jacobus en Johannes onder de noemer 'Genodigd zijn'. En binnenkort hebben we de jaarlijkse ontmoetingsdag voor de Raad van Kerken en we starten weer met het pastoresconvent Borne/Hertme.

We hopen dat we weer opgeladen zijn, om een nieuwe start te maken.

Troost is er ook voor degenen die niet zo'n vakantie hebben kunnen vieren en tot rust konden komen. 'Opladen' kunnen we ook buiten de grote vakantie om. Jezus trok zich dikwijls terug in gebed, zo laten de Bijbelse verhalen ons weten. Hij 'laadt op', komt bij, door gebed. Jezus kent ook de menselijke kant van het bestaan en zoekt rust en moed, door het gesprek met zijn Vader in de hemel te zoeken. En dat mogen wij, als kinderen van dezelfde God, ook doen. Dagelijks zelfs. God is er altijd. Hij heeft geen vakantie en is steeds 'online'. Bij Hem mogen 'opladen, keer op keer. Tijdens de vakantie is er ook hard gewerkt aan de prachtige, bijna sprookjesachtige verlichting van de St. Stephanus kerk in het centrum van Borne. De kerk staat in het licht en werpt een glans over geloven in Borne, naar we hopen.

Paus Franciscus publiceerde in deze vakantieperiode op 5 juli zijn eerste encycliek '*Lumen Fidei*', 'Licht van het geloof'. Deze rondzendbrief verschijnt in het kader van het 'Jaar van Geloof', dat over de vakantie heen, haar loop kent vanaf 11 oktober 2012 totdat straks de Advent begint en er een nieuw kerkelijk jaar start. De encycliek draagt het stempel van twee auteurs, hetgeen uniek is. Paus Benedictus XVI had bijna een ontwerp tekst klaar en Paus Franciscus heeft er zijn bijdragen aan toegevoegd. Met deze rondzendbrief 'geschreven door vier handen' wordt de reeks goddelijke deugden 'Geloof, Hoop en Liefde' afgerond. In 2005 verscheen over de Liefde '*Deus Caritas est*' en twee jaar later over de Hoop, '*Spe salvi*'.

Het Licht van het geloof is, aldus de paus, uniek omdat het elk aspect van het menselijk bestaan verlicht. Zo'n machtig Licht komt niet van onszelf, maar van God. Het geloof biedt ons toegang tot de waarheid. In onze cultuur, zo schrijft de paus is er behalve een economische crisis, ook een crisis van de waarheid waar te nemen. We kennen een rationele, natuurwetenschappelijke waarheid. Deze is meetbaar en alle andere waarheden worden als 'subjectief' en zonder betekenis voor het algemeen welzijn afgedaan. De paus zegt, dat de moderne mens daarmee is overgeleverd aan het relativisme en iedere waarheid betrekkelijk vindt. Hij hoopt dat de wereld mag ontdekken dat we in het Licht van de waarheid, in het Licht van het geloof, iets kunnen ontwaren van ons einddoel en onze gemeenschappelijke weg. Geloven doen we met ons hart, de kern van de menselijke persoon, waar lichaam en geest bij elkaar komen. Daar zijn we open voor liefde en waarheid. Het laatste hoofdstuk gaat over hoe geloof kan helpen onze samenleving rechtvaardig op te bouwen. Door geloof ervaren mensen dat elke vrouw of man voor hen een zegen is en dat het Licht van Gods gelaat op hen schijnt door de gezichten van de medemens!

Ik wil de column afsluiten met een zin die dit alles voor mij samenvat en die tot nadenken mag stemmen: *‘Wanneer je iemands levensloop respecteert, erken je diens menselijkheid in het Licht van Gods waarheid’*. Voor wie meer wil lezen verwijs ik gaarne naar ‘Het Licht van het geloof’ door paus Franciscus.

[www.betsaida.org](http://www.betsaida.org). 's Hertogenbosch ISBN 9789082 060614

Carla Roetgerink, pastoraalwerker HH Jacobus en Johannes.

[info@raadvankerkenborne.nl](mailto:info@raadvankerkenborne.nl)

Website: [www.raadvankerkenborne.nl](http://www.raadvankerkenborne.nl)

Facebook: raadvankerkenborne

Twitter: @RvKborne