

**Samen kerken .....**



**Kerst 2013.**

In het jaar 2013, toen Willem Alexander koning van Nederland was,  
Ank Bijleveld commissaris van de koning in Overijssel,  
Marc Rutte minister president van Nederland en  
Rob Welten burgemeester in Borne  
in dat jaar 2013, schreef een zekere Johannes een boodschap aan alle kerken  
van Borne, Hertme en Zenderen en deelde het volgende mee:

“ Het is bijna Kerstmis en daarna volgt 2014.  
Bereidt de weg des Heren.  
Zorg voor een rechtvaardige samenleving.

Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en  
houdt rekening met de minima.

Neem de bejaarden niet alle voorzieningen af.  
En pak ze niet in hun inkomen.

Zorg voor betaalbare woningen voor iedereen.  
Geef de boeren ruimte voor hun bedrijven.

Schaf de gouden handdrukken af.

Laat scholen de menselijke maat niet verliezen.

Kies bestuurders die dienstverlener zijn,  
geen zakkenvullers.”

Zo bracht hij zijn boodschap over:  
Bereidt de Kerstweg van de Heer.

Namens de Raad van Kerken wens ik U,  
die deze boodschap leest en allen, die u lief zijn  
van harte een zalig kerstfeest

B. Dashorst.  
Lid Raad van kerken.